

Liefde

Wat is liefde en hoe kan het toenemen in je leven



Bijbelstudie

Henri Hüpscher

Liefde

Wat is liefde en hoe kan het toenemen in je leven

Henri Hüpscher

© 2000, 2004 Henri Hüpscher

Deze studie mag op alle manieren worden vermenigvuldigd en verspreid mits volledig en onveranderd en niet voor commerciële doeleinden.

De bijbelteksten in deze studie, mits anders aangegeven, zijn ontleend aan de *NBG-vertaling 1951*, © Nederlands Bijbelgenootschap 1951.

Website: www.tellthem.nl

Inhoud

<i>Voorwoord</i>	<i>4</i>
<i>Opdracht om liefde te hebben</i>	<i>5</i>
<i>Jezus ons voorbeeld</i>	<i>7</i>
<i>Wat is liefde?</i>	<i>13</i>
<i>Wat doet liefde?</i>	<i>16</i>
<i>Hoe kunnen wij liefhebben?</i>	<i>20</i>
<i>Welke soorten van liefde zijn er?</i>	<i>20</i>
<i>De Heilige Geest en liefde</i>	<i>22</i>
<i>Wie en wat moeten wij liefhebben?</i>	<i>23</i>
<i>Liefde met betrekking tot evangelisatie</i>	<i>29</i>
<i>Vermaningen en opmerkingen voor de gelovige</i>	<i>30</i>
<i>Nawoord</i>	<i>33</i>

Voorwoord

Het belangrijkste in een christenleven is de liefde.
God wil dat we wandelen in liefde met Hem en onze naaste.
Dat wordt in de Bijbel het ‘grote gebod’ genoemd.

Vandaag de dag begrijpen veel mensen niet wat liefde is en hoe ze kunnen liefhebben.
Met deze studie probeer ik daar een antwoord op te geven.

Bij het lezen van deze studie, denk goed na over de Bijbelteksten en hoe God jou en de wereld liefheeft.
Dit zal je hart vullen met de liefde van God.

Ik bid dat je God zal liefhebben en je naaste als jezelf.

Henri Hüpscher

Nieuwegein, augustus 2000

Met deze Bijbelstudie wil de schrijver je op weg helpen in het kennen van God en Zijn wil.
Er zijn heel veel Bijbelteksten in verwerkt omdat de schrijver Gods Woord zoveel mogelijk
zelf wil laten spreken.

Lees vooral deze Bijbelteksten goed door.

Onderzoek deze Bijbelstudie en behoudt het goede.

Opdracht om lief te hebben

Wij zijn discipelen van Jezus en discipelen volgen de Meester na en doen wat Hij zegt. In het Nieuwe Testament zien we dat Jezus de gelovigen verschillende opdrachten geeft om die te doen.

Eén opdracht steekt er met kop en schouders bovenuit: “Heb God lief en je naaste als jezelf.” Jezus leert dat dit het grote gebod is. Dit is wat God verlangt van ons.

Niet alleen Jezus geeft deze opdracht. In de hele Bijbel, oude en Nieuwe Testament worden wij opgedragen en aangespoord om lief te hebben.

Leviticus 19:18: “Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben als uzelf: Ik ben de Here.”

Deuteronomium 10:12: “Nu dan, Israël wat vraagt de Here, uw God, van u dan de Here, uw God, te vrezen door in al zijn wegen te wandelen; Hem lief te hebben; de Here, uw God, te dienen met uw ganse hart en met uw ganse ziel;”

Deuteronomium 11:1: “Gij zult de Here, uw God, liefhebben en alle dagen zijn dienst, zijn inzettingen, zijn verordeningen en zijn geboden in acht nemen.”

Deuteronomium 11:13: “Indien gij nu aandachtig luistert naar de geboden, die ik u heden opleg, zodat gij de Here, uw God, liefhebt en Hem dient met uw ganse hart en uw ganse ziel;”

Deuteronomium 11:22: “Want indien gij heel dit gebod, dat ik u heden opleg, zeer naarstig onderhoudt, de Here, uw God, liefhebt, in al zijn wegen gaat en Hem aanhangt;”

Deuteronomium 19:9: “dan zult gij (wanneer gij heel dit gebod, dat ik u heden opleg, naarstig onderhoudt door de Here, uw God, lief te hebben en altijd in zijn wegen te wandelen) nog drie steden aan deze drie toevoegen;”

Deuteronomium 30:16: “doordat ik u heden gebied de Here, uw God, lief te hebben door in zijn wegen te wandelen en zijn geboden, inzettingen en verordeningen te onderhouden, opdat gij leeft en talrijk wordt en de Here, uw God, u zegene in het land, dat gij in bezit gaat nemen.”

Jozua 22:5: “Alleen, volbrengt zeer nauwgezet het gebod en de wet, welke Mozes, de knecht des Heren, u geboden heeft: dat gij de Here, uw God, zoudt liefhebben, in al zijn wegen wandelen, zijn geboden onderhouden, Hem aanhangen, en Hem dienen met geheel uw hart en met geheel uw ziel.”

Jozua 23:11: “Neemt u zorgvuldig in acht en hebt de Here, uw God, lief;”

Matteüs 19:19: “eer uw vader en uw moeder, en gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.”

Matteüs 22:37: “Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.”

Matteüs 22:39: “Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.”

Marcus 12:30: “Het eerste is: Hoor, Israël, de Here, onze God, de Here is één, en gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht.”

Marcus 12:31: “Het tweede is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een ander gebod groter dan deze, bestaat niet.”

Marcus 12:33: “En Hem lief te hebben uit geheel het hart en uit geheel het verstand en uit geheel de kracht, en de naaste lief te hebben als zichzelf, is meer dan alle brandoffers en slachtoffers.”

Lucas 6:35: “Neen, hebt uw vijanden lief, en doet hun goed en leent zonder op vergelding te hopen, en uw loon zal groot zijn en gij zult kinderen van de Allerhoogste zijn, want Hij is goed jegens de ondankbaren en bozen.”

Lucas 10:27: “Hij antwoordde en zeide: Gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf.”

Johannes 13:34: “Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt.”

Johannes 15:9: “Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde.”

Johannes 15:12: “Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad.”

Johannes 15:17: “Dit gebied Ik u, dat gij elkander liefhebt.”

Romeinen 13:8: “Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.”

Romeinen 13:9: “Want de geboden: gij zult niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren en welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.”

1 Korintiërs 14:1: “Jaagt de liefde na en streeft naar de gaven des Geestes, doch vooral naar het profeteren.”

1 Korintiërs 16:14: “Laat alles bij u in liefde toegaan.”

Galaten 5:13: “Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; gebruikt echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde.”

Galaten 5:14: “Want de gehele wet is in een woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.”

Efeziërs 5:2: “en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk.”

Efeziërs 5:25: “Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft,”

Kolosenzen 3:14: “En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid.”

1 Tessalonicenzen 4:9: “Over de broederliefde is het niet nodig u te schrijven; immers, gij hebt zelf van God geleerd elkander lief te hebben;”

1 Timoteüs 4:12: “Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid.”

1 Timoteüs 6:11: “Gij daarentegen, o mens Gods, ontvlucht deze dingen, doch jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid.”

Titus 2:2: “Oude mannen moeten nuchter zijn, waardig, bezadigd, gezond in het geloof, de liefde en de volharding.”

Hebreeën 13:1: “Laat de broederlijke liefde blijven.”

Jakobus 2:8: “Indien gij echter de koninklijke wet vervult naar het schriftwoord: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf, dan doet gij wel.”

1 Johannes 3:11: “Want dit is de verkondiging, die gij van den beginne gehoord hebt: dat wij elkander zouden liefhebben;”

1 Johannes 3:16: “Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat Hij zijn leven voor ons heeft ingezet; ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten.”

1 Johannes 3:23: “En dit is zijn gebod: dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkander liefhebben, gelijk Hij ons geboden heeft.”

1 Johannes 4:11: “Geliefden, indien God ons zo heeft liefgehad, behoren ook wij elkander lief te hebben.”

1 Johannes 4:21: “En dit gebod hebben wij van Hem: Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben.”

2 Johannes 1:5: “En nu vraag ik u, vrouwe, niet alsof ik u een nieuw gebod zou schrijven, maar hetgeen wij van den beginne gehad hebben: dat wij elkander liefhebben.”

Judas 1:20: “Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de Heilige Geest,”

Jezus ons voorbeeld

Jezus leert ons wie de Vader is. Ook leert Hij ons de liefde kennen.

Als we naar Hem kijken zien we wat liefde is. Hij is het voorbeeld om na te volgen.

Marcus 10:21: “En Jezus, hem aanziende, kreeg hem lief en zeide tot hem: Een ding ontbreekt u, ga heen, verkoop al wat gij hebt en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemel hebben, en kom hier, volg Mij.”

Lucas 19:10: “Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.”

Lucas 23:33-34: “En toen zij aan de plaats gekomen waren, die Schedel genoemd wordt, kruisigden zij Hem daar en ook de misdadigers, de ene aan zijn rechterzijde en de andere aan zijn linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En zij wierpen het lot om zijn klederen te verdelen.”

Johannes 10:17: “Hierom heeft Mij de Vader lief, omdat Ik mijn leven afleg om het weder te nemen.”

Johannes 11:3: “De zusters dan zonden Hem bericht: Here, zie, die Gij liefhebt, is ziek.”

Johannes 11:5: “Jezus nu had Marta en haar zuster en Lazarus lief.”

Johannes 11:36: “De Joden dan zeiden: Zie, hoe lief Hij hem had!”

Johannes 13:34: “Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt.”

Johannes 14:31: “maar de wereld moet weten, dat Ik de Vader liefheb en zo doe, als Mij de Vader geboden heeft. Staat op, laten wij vanhier gaan.”

Johannes 15:9: “Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde.”

Johannes 15:10: “Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde.”

Johannes 15:12: “Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad.”

Johannes 19:26: “Toen dan Jezus zijn moeder zag en de discipel, die Hij liefhad, bij haar staande, zeide Hij tot zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon.”

Galaten 2:20: “Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.”

Efeziërs 5:2: “en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk.”

Hebreeëen 7:25: “Daarom kan Hij ook volkomen behouden, wie door Hem tot God gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.”

1 Johannes 3:16: “Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat Hij zijn leven voor ons heeft ingezet; ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten.”

Openbaring 1:5: “en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde. Hem, die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed”

Gods liefde

God is liefde

Als we ergens liefde willen zien of ervaren, dan kunnen we het beste kijken naar onze God want Hij is liefde.

Hij is de auteur daarvan. Het is Zijn karakter.

Als er iemand liefde geeft dan is Hij het wel.

1 Johannes 4:8: “Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.”

1 Johannes 4:16: “En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.”

Wie heeft God lief?

Gods liefde is groot en oneindig. Kijk maar eens wie God liefheeft!

- **Zijn Zoon**

Matteüs 3:17: “En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.”

Matteüs 12:18: “Zie, mijn knecht, die Ik verkoren heb, mijn geliefde, in wie mijn ziel een welbehagen heeft; Ik zal mijn Geest op Hem leggen en Hij zal de heidenen het oordeel verkondigen.”

Matteüs 17:5: “Terwijl hij nog sprak, zie, daar overschaduwde hen een lichtende wolk, en zie, een stem uit de wolk zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb; hoort naar Hem!”

Marcus 1:11: “En een stem kwam uit de hemelen: Gij zijt mijn Zoon, de geliefde; in U heb Ik mijn welbehagen.”

Marcus 9:7: “En er kwam een wolk, die hen overschaduwde, en er klonk een stem uit de wolk: Deze is mijn Zoon, de geliefde, hoort naar Hem.”

Lucas 3:22: “en de Heilige Geest in lichamelijke gedaante als een duif op Hem nederdaalde, en dat er een stem kwam uit de hemel: Gij zijt mijn Zoon, de geliefde, in U heb Ik mijn welbehagen.”

- **Het volk van Israël**

Deuteronomium 23:5: “Maar de Here, uw God, heeft naar Bileam niet willen luisteren en de Here, uw God, heeft de vloek voor u in een zegen veranderd, omdat de Here, uw God u liefhad.”

1 Koningen 10:9: “Geprezen zij de Here, uw God, die zulk een welgevallen aan u had, dat Hij u op de troon van Israël geplaatst heeft! Omdat de Here Israël voor altoos liefheeft, heeft Hij u tot koning aangesteld om recht en gerechtigheid te oefenen.”

2 Kronieken 2:11: “En Churam, de koning van Tyrus, antwoordde in een schrijven dat hij aan Salomo zond: Omdat de Here zijn volk liefheeft, heeft Hij u tot koning over hen aangesteld.”

Jesaja 63:9: “In al hun benauwdheid was ook Hij benauwd, en de Engel zijns aangezichts heeft hen gered. In zijn liefde en in zijn mededogen heeft Hij zelf hen verlost en Hij hief hen op en droeg hen al de dagen van ouds.”

Jeremia 31:3: “Van verre is de Here mij verschenen: Ja, Ik heb u liefgehad met eeuwige liefde, daarom heb Ik u getrokken in goedertierenheid.”

Ezechiël 16:8: “Toen kwam Ik voorbij u en zag u, en zie, de tijd der liefde was voor u gekomen; Ik spreidde de slip van mijn kleed over u en bedekte uw naaktheid, Ik ging onder ede een verbond met u aan, luidt het woord van de Here Here; zo werd gij de mijne.”

Hosea 11:1: “Toen Israël een kind was, heb Ik het liefgehad, en uit Egypte heb Ik mijn zoon geroepen.”

- De gelovigen

Johannes 16:27: “want de Vader zelf heeft u lief, omdat gij Mij hebt liefgehad en geloofd hebt, dat Ik van God ben uitgegaan.”

Johannes 17:23: “Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot een, opdat de wereld erkenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.”

1 Johannes 4:11: “Geliefden, indien God ons zo heeft liefgehad, behoren ook wij elkander lief te hebben.”

- Wie Hem liefhebben

Exodus 20:6: “en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.”

Deuteronomium 5:10: “en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.”

Spreekwoorden 8:17: “Ik heb lief wie mij liefhebben, wie mij ijverig zoeken, zullen mij vinden.”

Spreekwoorden 8:21: “om hen die mij liefhebben, bezit te doen beërven hun schatkamers zal ik vullen.”

- Wie Zijn Zoon liefhebben

Johannes 14:21: “Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.”

Johannes 14:23: “Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen.”

Johannes 16:27: “want de Vader zelf heeft u lief, omdat gij Mij hebt liefgehad en geloofd hebt, dat Ik van God ben uitgegaan.”

- De volken

Deuteronomium 33:3: “Ja, Hij heeft de volken lief; al zijn heiligen; in uw hand zijn zij, aan uw voeten legeren zij zich, vangen iets op van uw woorden.”

- Allen

Johannes 3:16: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.”

1 Timoteüs 2:4: “die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen.”

1 Timoteüs 4:10: “Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een Heiland is voor alle mensen, inzonderheid voor de gelovigen.”

Titus 2:11: “Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen,”

1 Johannes 4:19: “Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.”

- De rechtvaardigen
Psalm 146:8: “de Here maakt de blinden ziende, de Here richt de gebogenen op, de Here heeft de rechtvaardigen lief;”
Spreuken 15:9: “De weg van de goddeloze is de Here een gruwel, maar wie gerechtigheid najaagt, heeft Hij lief.”
- De blijmoedige gever
2 Korintiërs 9:7: “En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief.”
- Wees, weduwe en vreemdeling
Deuteronomium 10:18: “die wees en weduwe recht doet en de vreemdeling liefde bewijst door hem brood en kleding te geven.”

Voorbeelden van Gods liefde

We hebben al het één en ander over Gods liefde gezien maar nu willen wij natuurlijk ook zien hoe die liefde van God zich uit.

Hieronder volgen een aantal voorbeelden hiervan. Open je hart ervoor en je zal gevuld worden met dankbaarheid, blijdschap en liefde van God.

- God gaf alles; zelfs zijn eniggeboren Zoon om te sterven voor ons zodat wij zouden leven
Johannes 3:16: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.”
Romeinen 5:8: “God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.”
2 Korintiërs 5:15: “daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat een voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt.”
1 Johannes 4:9: “Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. Geliefden, indien God ons zo heeft liefgehad, behoren ook wij elkander lief te hebben.”
- God heeft ons net zo liefgehad als Hij Jezus liefhad
Johannes 17:23: “Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot een, opdat de wereld erkenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.”
- De diepe bewogenheid van de Vader en Jezus
Jeremia 14:17: “Spreek dus dit woord tot hen: Mijn ogen moeten van tranen vloeien nacht en dag zonder tot rust te komen, want met een grote breuk is de jonkvrouw, de dochter mijns volks, gebroken, met een zeer zware slag.”
Matteüs 9:36: “Toen Hij de scharen zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen, daar zij voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben.”
Matteüs 23:37: “Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild.”

Marcus 6:34: “En toen Hij uit het schip ging, zag Hij een grote schare en werd met ontferming over hen bewogen, omdat zij waren als schapen, die geen herder hebben, en Hij begon hun vele dingen te leren.”

Lucas 15:17-24: “Toen kwam hij tot zichzelf en zeide: Hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, ik ben niet meer waard uw zoon te heten; stel mij gelijk met een uwer dagloners. En hij stond op en keerde naar zijn vader terug. En toen hij nog veraf was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen. En hij liep hem tegemoet viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Maar de vader zeide tot zijn slaven: Brengt vlug het beste kleed hier en trekt het hem aan en doet hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten. En haalt het gemeste kalf en slacht het, en laten wij een feestmaal hebben, want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden, hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen feest te vieren.”

Lucas 19:41-44: “En toen Hij nog dichterbij gekomen was en de stad zag, weende Hij over haar, en zeide: Och, of gij ook op deze dag verstond wat tot uw vrede dient; maar thans is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen, waarin uw vijanden een bolwerk tegen u zullen opwerpen en u omsingelen en u van alle zijden in het nauw brengen, en zij zullen u en uw kinderen in u vertreden en zij zullen in u geen steen op de andere laten, omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt, dat God naar u omzag.”

- God doet zijn uiterste best om het verlorene te vinden en te redden

Ezechiël 34:11-16: “Want zo zegt de Here Here: Zie, Ik zal zelf naar mijn schapen vragen en naar hen omzien; zoals een herder naar zijn kudde omziet, wanneer hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal Ik naar mijn schapen omzien en ze redden uit alle plaatsen waar zij verstrooid zijn geraakt op de dag van wolken en duisternis. Ik zal ze midden uit de volken doen uittrekken, uit de landen bijeenvergaderen en ze naar hun eigen land brengen; Ik zal ze weiden op de bergen van Israël bij de beekbeddingen en in alle bewoonde streken van het land. In een goede weide zal Ik ze weiden, en op de hoge bergen van Israël zal hun weideplaats zijn. Daar zullen zij zich legeren op een goede weideplaats en zullen zij in een vette weide grazen, op de bergen van Israël. Ik zelf zal mijn schapen weiden, Ik zelf zal ze doen neerliggen, luidt het woord van de Here Here; de verlorene zal Ik zoeken en de afgedwaalde terughalen; de gewonde zal Ik verbinden en de zieke versterken, maar de vette en krachtige zal Ik verdelgen. Ik zal ze weiden zoals het behoort.”

Matteüs 18:12-13: “Wat dunkt u? Indien een mens in het bezit is gekomen van honderd schapen en een ervan raakt verdwaald, zal hij dan niet de negenennegentig op de bergen laten en heengaan om het dwalende te zoeken? En gebeurt het, dat hij het vindt, voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich over dat ene meer verblijdt dan over de negenennegentig, die niet verdwaald waren.”

Lucas 15:4-7: “Wie van u, die honderd schapen heeft en er een van verliest, laat niet de negenennegentig in de wildernis achter en gaat het verlorene zoeken, totdat hij het vindt? En als hij het vindt, tilt hij het met blijdschap op zijn schouders, en thuisgekomen, roept hij zijn vrienden en burenen bijeen en zegt tot hen: Verblijdt u met mij, want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was. Ik zeg u, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over een zondaar, die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die geen bekering nodig hebben.”

- God wil helemaal niet dat er iemand verloren gaat maar dat allen behouden worden
Ezechiël 18:23: “Zou Ik een welgevallen hebben aan de dood van de goddeloze? luidt het woord van de Here Here. Niet veeleer hieraan, dat hij zich bekere van zijn wegen en leve?”
Ezechiël 18:31: “Werpt alle overtredingen die gij begaan hebt, van u weg, en vernieuwt uw hart en uw geest. Waarom toch zoudt gij sterven, huis Israels?”
Ezechiël 33:11: “Zeg tot hen: zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here Here, Ik heb geen behagen in de dood van de goddeloze, maar veeleer daarin, dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Bekeert u, bekeert u van uw boze wegen. Want waarom zoudt gij sterven, huis Israels?”
Matteüs 18:14: “Zo bestaat bij uw Vader, die in de hemelen is, de wil niet, dat een dezer kleinen verloren gaat.”
2 Petrus 3:9: “De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.”

- De mens behoort God toe
Jesaja 43:4-7: “Omdat gij kostbaar zijt in mijn ogen en hooggeschat en Ik u liefheb, geef Ik mensen voor u in de plaats en natiën in ruil voor uw leven. Vrees niet, want Ik ben met u; Ik doe uw nakroost van het oosten komen en vergader u van het westen. Ik zeg tot het noorden: Geef, en tot het zuiden: Houd niet terug, breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde, ieder die naar mijn naam genoemd is, en die Ik geschapen heb tot mijn eer, die Ik geformeerd heb, die Ik ook gemaakt heb.”
Ezechiël 34:31: “Gij toch zijt mijn schapen, de schapen die Ik weid; gij zijt mensen en Ik ben uw God, luidt het woord van de Here Here.”

- Het is Gods grote verlangen de mens te zegenen
Psalm 103:13-19: “gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt Zich de Here over wie Hem vrezen. De Here schraagt allen die vallen, Hij richt alle gebogenen op. Aller ogen wachten op U, en Gij geeft hun te zijner tijd hun spijze; Gij doet uw hand open en verzadigt met welbehagen al wat leeft. De Here is rechtvaardig in al zijn wegen, goedertieren in al zijn werken. De Here is nabij allen die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in waarheid. Hij vervult de wens van wie Hem vrezen, Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen.”
Jesaja 65:1-2: “Te raadplegen was Ik voor hen die naar Mij niet vroegen, te vinden voor hen die Mij niet zochten; Ik zeide tot een volk dat mijn naam niet aanriep: Hier ben Ik, hier ben Ik. De ganse dag breidde Ik mijn armen uit naar een opstandig volk, dat volgens eigen overleggingen wandelde op een weg, die niet goed is;”
Jeremia 9:24: “maar wie roemen wil, roeme hierin, dat hij verstand heeft en Mij kent, dat Ik de Here ben, die goedertierenheid, recht en gerechtigheid op aarde doe; want daarin heb Ik behagen, luidt het woord des Heren.”
Jeremia 29:11: “Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.”
Matteüs 11:28-30: “Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”
Romeinen 12:2: “En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.”

- God wil zich verblijden over de mens

Jesaja 62:5: “Want zoals een jongeling een maagd huwt, zullen uw zonen u huwen, en zoals de bruidegom zich over de bruid verblijdt, zal uw Zich over u verblijden.”

Lucas 15:32: “Wij moesten feestvieren en vrolijk zijn, want uw broeder hier was dood en is levend geworden, hij was verloren en is gevonden”.

Wat is liefde?

Een definitie van liefde: doen wat goed is voor de ander.

God leert ons de liefde kennen

God is de auteur, oorsprong van liefde en wij zijn geschapen naar Zijn beeld. Hij heeft ons geschapen met de eigenschap dat wij kunnen liefhebben.

De mens is echter afgefallen van God en is zijn eigen weg gegaan. Hij is afgesneden van de oorsprong van liefde en het beeld dat de mens van liefde heeft is vandaag de dag sterk vervaagd; de mens luistert naar de leugens van de duivel en maakt zijn eigen voorstelling van de liefde.

We zien dat mensen problemen hebben met opvoeding, relaties en normen en waarden.

Dit is zo vooral als gevolg van het feit dat ze niet de liefde kennen zoals die is.

Gelukkig zond God Zijn Zoon Jezus die ons de liefde van God openbaart. Door Hem leren wij wat liefde echt is en niet wat de mensen ervan zeggen.

Als we Hem volgen zullen we in liefde wandelen en zal er zegen komen in ons leven.

Liefde zal heersen in alle facetten van ons leven.

Efeziërs 3:19: “en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods.”

1 Johannes 3:16: “Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat Hij zijn leven voor ons heeft ingezet; ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten.”

1 Johannes 4:7: “Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God.”

1 Johannes 4:8: “Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.”

1 Johannes 4:16: “En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.”

Een keuze

We kennen de volgende uitspraken wel:

“Ik heb haar niet meer lief, want ik voel die liefde niet meer.”

“Ik kan die persoon niet vergeven na al wat mij is aangedaan.”

“Ik ben na jaren huwelijk er toch achter gekomen dat we niet bij elkaar passen; we houden gewoon niet van elkaar.”

Al bovenstaande personen maken een grote fout; zij hebben zich laten misleiden en zijn gaan geloven in een leugen.

Zij denken dat liefde slechts een gevoel is en laten zich daardoor leiden. Als het gevoel er niet is hebben zij niet meer lief.

God laat zien dat liefde niet slechts een gevoel is maar vooral een wilsbesluit, een keuze die jij maakt om lief te hebben. (liefde gaat wel vaak samen met gevoel maar is niet noodzakelijk.)

God zond Zijn Zoon om te sterven aan het kruis. God voelde zich daar niet zo fijn bij, maar Hij deed het wel. Hij nam een wilsbesluit, maakte de keuze om de wereld lief te hebben en zond Zijn Zoon.

Wij zijn de bruid van Jezus maar Jezus zal niet altijd zo blij met ons zijn.

Wij zijn niet altijd de echtgenote die Hij zou willen hebben.

De wereld van vandaag zou allang gestopt zijn met liefhebben en zou gedacht hebben aan een scheiding.

Onze Jezus is anders; Hij kiest ervoor om ons lief te hebben. Hij houdt zich aan Zijn deel van het verbond.

Ook in de paragraaf “Opdracht om lief te hebben” zien we dat God ons opdraagt om lief te hebben, te kiezen daarvoor.

We zien dat liefde een wilsbesluit, een keuze is.

Doen wat goed is voor de ander

Een aantal betekenissen van liefde zijn: goedertierenheid, gunstbewijzen, trouw, genade, gunst, weldaad, vriendschap, barmhartigheid, dankbaarheid, genegenheid, het goedgezind zijn en welwillendheid.

Als je wilt liefhebben, laten dan bovenstaande woorden in je leven zijn.

We zien dat al deze woorden te maken hebben met het goede doen voor de ander.

Laten we eens kijken naar een aantal voorbeelden waaruit we zien dat liefde is: het goede doen voor de ander.

- God ziet ons verloren in zonden, heeft ons lief en doet het goede voor ons door Zijn Zoon als offer voor onze zonden te laten sterven.
- God ziet een wereld geplaagd door ziekte, heeft ons lief en doet het goede voor ons door onze Heelmeester te zijn.
- God ziet kinderen van Hem die hun eigen weg gaan, heeft hen lief en doet het goede voor hen door hen te tuchtigen
- God ziet mensen opgejaagd en verslagen door angst, heeft hen lief en doet het goede voor hen door hun een vrede in hun hart te geven die alle verstand te boven gaat.
- God ziet mensen met financiële en materiële nood, heeft hen lief en doet het goede voor hen door het hen te schenken. (Matteüs 6:25-34.)
- Je bent getrouwd, houdt van je partner en doet wat goed voor hem/haar is door alles te geven wat hij/zij nodig heeft.
- Je houdt van je vrienden en doet het goede voor hen door een vriend te zijn.
- Je houdt van je vijanden en doet het goede voor hen door hen te vergeven en hen net zo te behandelen als je jezelf behandelt.

Deze lijst zouden we eindeloos kunnen aanvullen maar het belangrijkste is dat we zien welk principe achter de liefde zit.

We zien dat liefde:

- De nood van de ander wil oplossen.
- De ander compleet wil maken.
Daar wordt mee bedoeld dat je de ander helpt tot volledig herstel, je geeft de eer die de ander toekomt, verhoogt de ander. Je bemoedigt de ander zodat zijn/haar talenten, kwaliteiten en persoon tot volle ontplooiing komen.
Je neemt dus niet iets af van de ander maar voegt toe.

- Goed wil doen.
Je doet iets goeds voor de ander zelfs als de persoon het niet echt nodig heeft.
Bijvoorbeeld het geven van een cadeautje.
Bij het goede willen doen, hoort ook tuchtiging. Als je iemand straft dan is dat het goede wat je doet. Zou je niet straffen dan doe je niet het goede. Liefde geven hoeft dus niet altijd leuk te zijn.

Het bovenstaande kunnen we samenvatten in: “liefde is doen wat goed is voor de ander.”

Altijd

Het is niet zo dat we de ander de ene dag liefhebben en de andere dag niet of het ene moment wel en het andere moment niet of in bepaalde omstandigheden wel en in bepaalde omstandigheden niet.

Liefde doet altijd en overal het goede voor de ander.

Spreekwoorden 17:17: “Een vriend heeft te allen tijde lief, maar een broeder wordt voor de nood geboren.”

Johannes 15:9: “Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde.”

Hebreeën 13:1: “Laat de broederlijke liefde blijven.”

Een zaak van het hart

Liefde is een zaak van het hart. Dit betekent dat als je liefhebt dat je dat dan doet met alles wat in je is. Je zet je er volkomen voor in, staat er helemaal achter.

Je wilt dus het goede doen voor de ander met alles wat in je is.

Ook is het zo dat als je liefhebt met je hart, dat je dan het hart van de ander zal raken.

Genesis 34:3: “En hij was aan Dina, de dochter van Jakob, innig gehecht; hij had het meisje lief en sprak tot het hart van het meisje.”

Deuteronomium 6:5: “Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht.”

Deuteronomium 10:12: “Nu dan, Israël wat vraagt de Here, uw God, van u dan de Here, uw God, te vrezen door in al zijn wegen te wandelen; Hem lief te hebben; de Here, uw God, te dienen met uw ganse hart en met uw ganse ziel;”

Deuteronomium 11:13: “Indien gij nu aandachtig luistert naar de geboden, die ik u heden opleg, zodat gij de Here, uw God, liefhebt en Hem dient met uw ganse hart en uw ganse ziel;”

Deuteronomium 13:3: “dan zult gij naar de woorden van die profeet of van die dromer niet luisteren; want de Here, uw God, stelt u op de proef om te weten, of gij de Here, uw God, liefhebt met uw ganse hart en met uw ganse ziel.”

Deuteronomium 30:6: “En de Here, uw God, zal uw hart en het hart van uw nakroost besnijden, zodat gij de Here, uw God, liefhebt met geheel uw hart en met geheel uw ziel, opdat gij leeft.”

Spreekwoorden 3:3: “Dat liefde en trouw u niet verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart;”

Matteüs 22:37: “Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.”

Marcus 12:30: “Het eerste is: Hoor Israël, de Here, onze God, de Here is één, en gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht.”

Marcus 12:33: “En Hem lief te hebben uit geheel het hart en uit geheel het verstand en uit geheel de kracht, en de naaste lief te hebben als zichzelf, is meer dan alle brandoffers en slachtoffers.”

Lucas 10:27: “Hij antwoordde en zeide: Gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf.”

2 Tessalonicenzen 3:5: “De Here neige uw harten tot de liefde Gods en tot de volharding van Christus.”

Een groeiproces

We leren allemaal wat liefde is en leren hoe we in de praktijk moeten liefhebben. Dit gaat met vallen en opstaan.

Als we in de liefde blijven wandelen en er ons naar uitstrekken dan zullen we groeien en bloeien in de liefde.

Efeziërs 4:15: “maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus.”

Efeziërs 4:16: “En aan Hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de liefde.”

1 Tessalonicenzen 3:12: “en u doe de Here toenemen en overvloedig worden in de liefde tot elkander en tot allen (zoals ook wij gezind zijn jegens u),”

2 Tessalonicenzen 1:3: “Wij behoren God te allen tijde om u te danken, broeders, zoals gepast is, omdat uw geloof zeer toeneemt en uw aller liefde jegens elkander sterker wordt,”

1 Johannes 4:12: “Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden.”

Judas 1:2: “barmhartigheid, vrede en liefde worde u vermenigvuldigd.”

Wat doet liefde?

Als er liefde in ons is dan zal die liefde iets uitwerken.

De liefde zal vruchten afwerpen.

Hieronder volgen er een aantal:

Doet het goede voor de ander

Kijk hiervoor naar de vorige paragraaf: Wat is liefde?, “Doen wat goed is voor de ander”

Vermaant en bestraft

Vaak denken christenen dat ze lief moeten zijn en dat ze dan nooit iemand pijn zullen doen of dingen zullen doen die niet leuk zijn. Dat is niet helemaal juist.

Het gaat erom dat je het goede doet voor de ander. Dit goede kan straf betekenen.

Als iemand iets kwaads doet zal je moeten terechtwijzen of bestraffen. Dat is het goede voor die persoon op dat moment want hij/zij zal er van leren.

Als je alleen maar “aardig” bent zullen mensen dit misbruiken en over je heen lopen.

Psalm 141:5: “Slaat een rechtvaardige mij, het is liefde, kastijdt hij mij, het is olie voor mijn hoofd, die mijn hoofd niet zal weigeren. Zelfs rijst mijn gebed nog onder hun boze handelingen,”

Spreekwoorden 3:12: “Want de Here bestraft wie Hij liefheeft, ja, gelijk een vader een zoon, aan wie hij welgevallen heeft.”

Spreuken 13:24: “Wie zijn roede spaart, haat zijn zoon; maar wie hem liefheeft, tuchtigt hem reeds vroeg.”

Romeinen 15:30: “Maar, broeders, ik vermaan u bij onze Here Jezus Christus en bij de liefde des Geestes, om samen met mij te worstelen in den gebede voor mij tot God,”

1 Korintiërs 4:14: “Dit schrijf ik niet om u beschaamd te maken, maar om u als mijn geliefde kinderen terecht te wijzen.”

1 Timoteüs 1:5: “En het doel van alle vermaning is liefde uit een rein hart, uit een goed geweten en een ongeveinsd geloof.”

Hebreeën 12:6: “want wie Hij liefheeft, tuchtigt de Here, en Hij kastijdt iedere zoon, die Hij aanneemt.”

1 Petrus 2:11: “Geliefden, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen uw ziel;”

Openbaring 3:19: “Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u.”

Gehoorzaamt God

Als je heel veel van iemand houdt dan wil je automatisch doen wat die ander fijn vindt. Je wilt hem/haar namelijk plezier doen.

Je zal niet moeilijk doen of nee zeggen op alles wat aan je wordt gevraagd.

Zo is het ook bij God. Als je van Hem houdt en Zijn liefde steeds meer toelaat in je leven zal je een groot verlangen hebben Hem plezier te doen en te luisteren naar wat Hij van je vraagt.

Je zal Hem graag en met je hele hart willen gehoorzamen.

Johannes 14:15: “Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.”

Johannes 14:21: “Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.”

Johannes 14:23: “Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen.”

Johannes 14:24: “Wie Mij niet liefheeft bewaart mijn woorden niet; en het woord, dat gij hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, die Mij gezonden heeft.”

Johannes 15:10: “Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde.”

1 Johannes 2:5: “maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn.”

1 Johannes 5:2: “Hieraan onderkennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben en zijn geboden doen.”

1 Johannes 5:3: “Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar,”

2 Johannes 1:6: “En dit is de liefde, dat wij naar zijn geboden wandelen. Dit is het gebod, gelijk gij het van den beginne gehoord hebt, dat gij daarin moet wandelen.”

Haat de zonde

Als je vol van liefde bent zal je willen doen wat goed is voor de ander, maar ook voor jezelf. Je zal dan al het kwade haten en er afstand van willen nemen.

Psalm 97:10: “Gij, die de Here liefhebt, haat het kwade; Hij, die de zielen van zijn gunstgenoten bewaart, redt hen uit der goddelozen hand.”

Bedekt overtredingen

Spreuken 10:12: “Haat verwekt krakelen, maar liefde bedekt alle overtredingen.”

Spreuken 16:6: “Door liefde en trouw wordt de ongerechtigheid verzoend, door de vreze des Heren wijkt men van het kwaad.”

Spreuken 17:9: “Wie een overtreding bedekt, jaagt liefde na; maar wie een zaak ophaalt, brengt scheiding tussen vrienden.”

1 Petrus 4:8: “Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander, want de liefde bedekt tal van zonden.”

Sticht

1 Korintiërs 8:1: “Wat het offervlees aangaat, wij weten, dat wij allen kennis bezitten. De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht.”

Geeft vreugde

Filemon 1:7: “Want ik heb veel vreugde en troost genoten in uw liefde, omdat het hart der heiligen door u verkwikt is, broeder.”

Wekt liefde op

Als je wil dat de ander jou liefheeft zal je zelf moeten liefhebben.

Doe dus wat goed is voor de ander.

God heeft ons lief en kijk wat Hij daarmee bereikt: een grote schare die niemand kan tellen die Hem volgt, Hem eert, Hem liefheeft.

VRAAG

Ik heb weinig liefde. Hoe kan dat veranderen?

ANTWOORD

Geef je over aan God en je naaste. Verwacht van God dat er liefde in je zal zijn.

Heb lief, of je het voelt of niet en je zal zien dat de liefde zal gaan stromen.

Je zal je er voor moeten inspannen.

Als je liefde geeft, zal je ook liefde gaan ontvangen.

Liefde wekt liefde op.

Drijft alle vrees uit

1 Johannes 4:18: “Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit; want de vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.”

Geeft zegen

Door de Bijbel heen zien we dat God zegent wie Hij liefheeft en wie Hem liefhebben.

Dit is heel logisch want als God liefde is, dan zal Hij de ander het goede willen geven.

Ook is het zo dat als wij God liefhebben dat Hij die liefde beantwoordt met liefde.

Laat het wel duidelijk zijn dat God wel gehoorzaamheid van ons verlangt.

Als wij totaal ons eigen weg gaan dan zal God ook niet ten volle zegenen.

Exodus 20:6: “en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.”

Deuteronomium 5:10: “en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.”

Deuteronomium 7:9: “opdat gij zoudt weten, dat de Here, uw God, de enige God is, de trouwe God, die het verbond en de goedertierenheid houdt jegens wie Hem liefhebben en zijn geboden onderhouden, tot in duizend geslachten;”

Deuteronomium 10:18: “die wees en weduwe recht doet en de vreemdeling liefde bewijst door hem brood en kleding te geven.”

Deuteronomium 23:5: “Maar de Here, uw God, heeft naar Bileam niet willen luisteren en de Here, uw God, heeft de vloek voor u in een zegen veranderd, omdat de Here, uw God u liefhad.”

Deuteronomium 30:6: “En de Here, uw God, zal uw hart en het hart van uw nakroost besnijden, zodat gij de Here, uw God, liefhebt met geheel uw hart en met geheel uw ziel, opdat gij leeft.”

Deuteronomium 30:16: “doordat ik u heden gebied de Here, uw God, lief te hebben door in zijn wegen te wandelen en zijn geboden, inzettingen en verordeningen te onderhouden, opdat gij leeft en talrijk wordt en de Here, uw God, u zegene in het land, dat gij in bezit gaat nemen.”

Deuteronomium 30:20: “door de Here, uw God, lief te hebben, naar zijn stem te luisteren en Hem aan te hangen, want dat is uw leven en waarborg voor een langdurig wonen in het land, waarvan de Here uw vaders, Abraham, Isaak en Jakob, gezworen heeft, dat Hij het hun geven zou.”

Richteren 5:31: “Zo zullen omkomen al uw vijanden, o Here! Maar die Hem liefhebben zijn als de opgaande zon in haar kracht. Toen had het land veertig jaar rust.”

Nehemia 1:5: “en zeide: Ach, Here, God des hemels, grote en geduchte God, die het verbond en de goedertierenheid gestand doet jegens hen die U liefhebben en uw geboden onderhouden,”

Psalm 31:23: “Hebt de Here lief, al zijn gunstgenoten; de Here bewaart de getrouwen, maar ruimschoots vergeldt Hij de trotsen.”

Psalm 145:20: “De Here bewaart allen die Hem liefhebben, maar Hij verdelgt alle goddelozen.”

Spreuken 8:17: “Ik heb lief wie mij liefhebben, wie mij ijverig zoeken, zullen mij vinden.”

Spreuken 8:21: “om hen die mij liefhebben, bezit te doen beërven hun schatkamers zal ik vullen.”

Spreuken 21:21: “Wie gerechtigheid en liefde najaagt, vindt leven, gerechtigheid en eer.”

Daniël 9:4: “En ik bad tot de Here, mijn God, en deed schuldbelijdenis en zeide: Ach Here, Gij grote en geduchte God, die vasthoudt aan het verbond en de goedertierenheid jegens hen die U liefhebben en uw geboden bewaren;”

Romeinen 8:28: “Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepen zijn.”

1 Korintiërs 2:9: “Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.”

Efeziërs 6:24: “De genade zij met allen, die onze Here Jezus Christus onvergankelijk liefhebben.”

2 Timoteüs 4:8: “voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad.”

Jakobus 1:12: “Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.”

Jakobus 2:5: “Hoort, mijn geliefde broeders! Heeft God niet de armen naar de wereld uitverkoren om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen van het Koninkrijk, dat Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben?”

Hoe kunnen wij liefhebben?

Heb lief

We kunnen er kort of lang over praten maar uiteindelijk zal iedereen er achter komen dat de sleutel hierin ligt: doe het goede voor de ander. Doe het gewoon!

Je zal zien dat de liefde zal gaan stromen in jouw leven en dat van de ander.

En geef je over aan de Heilige Geest en Hij zal je in staat maken lief te hebben.

Jaag ernaar en spoor elkaar aan

Jagen betekent: het gewoon doen, je ernaar uitstrekken.

Ook kunnen we elkaar aansporen en elkaar bemoedigen om in liefde te wandelen.

1 Korintiërs 14:1: “Jaagt de liefde na en streeft naar de gaven des Geestes, doch vooral naar het profeteren.”

1 Timoteüs 6:11: “Gij daarentegen, o mens Gods, ontvlucht deze dingen, doch jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid.”

Hebreeën 10:24: “En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.”

Judas 1:20: “Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de Heilige Geest,”

Span je in en volhard

Het is niet altijd makkelijk om lief te hebben, maar het is wel het beste dat je kan doen.

Houd dus vol en geef niet op. God geeft ook niet op dus waarom zou jij opgeven.

Lucas 8:15: “Dat in goede aarde, dat zijn zij, die met een goed en vroom hart het woord gehoord hebbende, dat vasthouden en vrucht dragen in volharding.”

1 Tessalonicenzen 1:3: “onophoudelijk gedachtig aan het werk uws geloofs, de inspanning uwer liefde en de volharding uwer hoop op onze Here Jezus Christus voor het oog van onze God en Vader.”

1 Timoteüs 6:11: “Gij daarentegen, o mens Gods, ontvlucht deze dingen, doch jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid.”

2 Timoteüs 3:10: “Gij daarentegen hebt volle aandacht geschonken aan mijn onderricht, wijze van doen, bedoeling, geloof, lankmoedigheid, liefde, volharding,”

God zal je ook kracht geven om te doen wat Hij van je vraagt; en Zijn geboden zijn niet zwaar.

1 Johannes 5:3: “Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar,”

Welke soorten van liefde zijn er?

Liefde in het algemeen

Er worden in het oude en het Nieuwe Testament verschillende woorden gebruikt voor liefde, een paar zijn: OT: chesed, ‘h b, ‘ahabaah.

NT: agapè, philadelphia.

Philadelphia is de broederliefde.

Elk ander van de vijf bovenstaande woorden vertegenwoordigt meerdere soorten van liefde.

Vaak wordt gezegd dat agapè de goddelijke liefde is. Hierbij wordt dan gedacht dat dat een speciale liefde is die alleen God kent en de gelovigen. Dit is niet helemaal juist; agapè kan namelijk ook “liefdefeesten” betekenen.

Je zou het denk ik beter zo kunnen zeggen: de goddelijke liefde is agapè, maar niet alle agapè is goddelijke liefde.

Voor zover mijn kennis reikt denk ik dat liefde, liefde is: doen wat goed is voor de ander.

Liefde tussen man en vrouw

Deze vorm van liefde is gelijk aan de andere vormen met uitzondering van een extra “ingrediënt en dat is “de seksualiteit”.

De seksualiteit is de enige vorm van liefde die maar op één manier voorkomt: tussen man en vrouw.

Ook in de seksualiteit doe je wat goed voor de ander is.

Onderstaande teksten geven een beeld van de liefde tussen man en vrouw.

Laat deze teksten een inspiratie voor je zijn.

Genesis 24:67: “Toen bracht Isaak haar in de tent van zijn moeder Sara, en hij nam Rebekka, en zij werd hem tot vrouw, en hij kreeg haar lief. Zo vond Isaak troost na de dood van zijn moeder.”

Genesis 29:18: “En Jakob had Rachel lief. Daarom zeide hij: Ik wil u zeven jaren dienen om uw jongste dochter Rachel.”

Genesis 29:20: “Derhalve diende Jakob zeven jaren om Rachel, en die waren in zijn ogen als enkele dagen, omdat hij haar liefhad.”

Genesis 34:3: “En hij was aan Dina, de dochter van Jakob, innig gehecht; hij had het meisje lief en sprak tot het hart van het meisje.”

Richteren 16:4: “Daarna vatte hij liefde op voor een vrouw in het dal Sorek, Delila genaamd.”

1 Samuël 18:20: “Mikal echter, de dochter van Saul, kreeg David lief; toen men dit aan Saul meedeelde, leek het hem goed;”

Spreuken 5:19: “een liefelijke hinde, een bekoorlijke ree; laat haar boezem u te allen tijde vreugdedronken maken, wees bestendig verrukt over haar liefkozingen.”

Spreuken 7:18: “Kom, laat ons zwelgen in minne tot de morgen toe, en genieten van liefde.”

Prediker 9:9: “Geniet het leven met de vrouw die gij liefhebt, al de dagen des ijdelens, die Hij u geeft onder de zon, al uw ijdele dagen, want dat is uw deel onder de levenden en bij het zwoegen, waarmee gij u aftobt onder de zon.”

Hooglied 1:2: “Hij kusse mij met de kussen van zijn mond! Want kostelijker dan wijn is uw liefde,”

Hooglied 1:3: “heerlijk van geur zijn uw olien, als uitgegoten olie is uw naam. Daarom hebben de jonge meisjes u lief.”

Hooglied 1:4: “Trek mij achter u mee, laten wij ons spoeden. De Koning voerde mij naar zijn vertrekken, laten wij juichen en ons in u verheugen, uw liefde prijzen boven de wijn! Met recht heeft men u lief!”

Hooglied 1:13: “Mijn geliefde is mij een bundeltje mirre, rustend tussen mijn borsten.”

Hooglied 1:15: “Zie, gij zijt schoon, mijn liefste, o, gij zijt schoon, uw ogen zijn als duiven.”

Hooglied 2:2: “Als een lelie tussen de distelen zo is mijn liefste onder de jonge meisjes.”

Hooglied 2:3: “Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn geliefde onder de jonge mannen. In zijn schaduw begeer ik te zitten en zoet is zijn vrucht voor mijn verhemelte.”

Hooglied 2:4: “Hij heeft mij gebracht naar het wijnhuis en zijn banier over mij was de liefde.”

Hooglied 2:7: “Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, bij de gazellen of bij de hinden des velds: wekt de liefde niet op en prikkelt haar niet, voordat het haar behaagt.”

Hooglied 2:16: “Mijn geliefde is van mij en ik ben van hem, die te midden der leliën weidt.”

Hooglied 3:5: “Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, bij de gazellen of bij de hinden des velds, wekt de liefde niet op en prikkelt haar niet, voordat het haar behaagt.”

Hooglied 4:1: “Zie, gij zijt schoon, mijn liefste, o, gij zijt schoon; uw ogen zijn als duiven, door uw sluier heen, uw haar is als een kudde geiten, die neergolven van Gileads gebergte.”

Hooglied 4:3: “Als een scharlaken draad zijn uw lippen en liefelijk is uw mond. Als een gespleten granaatappel zijn uw slapen, door uw sluier heen.”

Hooglied 4:7: “Alles is schoon aan u, mijn liefste, zonder enig gebrek zijt gij.”

Hooglied 4:10: “Hoe kostelijk is uw liefde, mijn zuster, bruid, hoeveel heerlijker uw liefde dan wijn, en de geur van uw oliën dan alle specerijen.”

Hooglied 5:4: “Mijn geliefde stak zijn hand door de opening en mijn hart werd onstuimig over hem.”

Hooglied 5:8: “Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, indien gij mijn geliefde vindt, wat zult gij hem melden? Dat ik bezwijn van liefde.”

Hooglied 5:16: “Zijn verhemelte is enkel zoetheid, en alles aan hem bekoorlijkheid. Zo is mijn geliefde, zo is mijn vriend, dochters van Jeruzalem.”

Hooglied 6:3: “Van mijn geliefde ben ik en van mij is mijn geliefde, die te midden der leliën weidt.”

Hooglied 7:6: “Hoe schoon zijt gij, liefde; hoe heerlijk onder wat men verlangen kan!”

Hooglied 7:10: “Van mijn geliefde ben ik, en naar mij gaat zijn begeerte uit.”

Hooglied 7:11: “Kom, mijn geliefde, laten wij uitgaan naar het veld, laten wij vernachten tussen de hennabloemen.”

Hooglied 7:12: “Laten wij vroeg naar de wijngaarden gaan en zien of de wijnstok uitbot, of de bloesems zijn opengesprongen, de granaten bloeien. Daar zal ik u mijn liefde geven.”

Hooglied 8:4: “Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, waarom wilt gij de liefde opwekken en prikkelen, voordat het haar behaagt?”

Hooglied 8:6: “Leg mij als een zegel aan uw hart als een zegel aan uw arm. Want sterk als de dood is de liefde onverbiddelijk als het rijk van de doden de hartstocht, haar vlammen zijn vuurvlammen, een vuurgloed des Heren.”

Hooglied 8:7: “Vele wateren kunnen de liefde niet blussen en rivieren spoelen haar niet weg. Al bood iemand alles wat hij bezit voor de liefde, smadelijk zou men hem afwijzen.”

Efeziërs 5:25: “Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft,”

Efeziërs 5:28: “Zo zijn ook de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief;”

Efeziërs 5:33: “Intussen ook gij, laat ieder voor zich zijn eigen vrouw zo liefhebben als zichzelf en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.”

Kolossenzen 3:19: “Mannen, hebt uw vrouw lief en weest niet ruw tegen haar.”

Titus 2:4: “zodat zij de jonge vrouwen opwekken man en kinderen lief te hebben,”

1 Petrus 3:7: “Desgelijks gij, mannen, leeft verstandig met uw vrouwen, als met brozer vaatwerk, en bewijst haar eer, daar zij ook medeerfgenamen zijn van de genade des levens, opdat uw gebeden niet belemmerd worden.”

De Heilige Geest en liefde

De Bijbel zegt dat de liefde van God in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest. Dat betekent dat wij Gods liefde zullen ervaren en liefde kunnen geven aan anderen omdat Zijn liefde in ons is.

Deuteronomium 30:6: “En de Here, uw God, zal uw hart en het hart van uw nakroost besnijden, zodat gij de Here, uw God, liefhebt met geheel uw hart en met geheel uw ziel, opdat gij leeft.”

Johannes 17:26: “en Ik heb hun uw naam bekend gemaakt en Ik zal hem bekend maken, opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij in Ik in hen.”

Romeinen 5:5: “en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is,”

Romeinen 15:30: “Maar, broeders, ik vermaan u bij onze Here Jezus Christus en bij de liefde des Geestes, om samen met mij te worstelen in den gebede voor mij tot God,”

Kolossenzen 1:8: “en ons ook kenbaar gemaakt heeft uw liefde in de Geest.”

Ook is de liefde een vrucht van de Geest.

Als wij wandelen in de Geest, luisteren naar God en ons uitstrekken naar Hem; dan zal er liefde in ons groeien als een vrucht.

Wees vol van de Heilige Geest en liefde zal in je zijn.

Galaten 5:22: “Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.”

De Here zal door de Heilige Geest ons leiden, een weg maken om ons hart te richten op de liefde van God.

2 Tessalonicenzen 3:5: “De Here neige uw harten tot de liefde Gods en tot de volharding van Christus.”

In moeilijke situaties weet je soms niet goed wat je moet doen. Weet je niet wat liefde is. Gelukkig weet God het wel.

We kunnen God om leiding vragen voor onze wandel in de liefde. Dat Hij ons richting, wijsheid en openbaring geeft.

Wie en wat moeten wij liefhebben?

God

- Heb God lief

Hier zijn we aangeland bij het belangrijkste in ons leven.

We kunnen alles weten en hebben, maar als we God niet liefhebben, hebben we niets.

God heeft ons geschapen met het doel dat wij met Hem zouden wandelen en Hem zouden liefhebben.

Door de hele Bijbel loopt een rode draad waarin te zien is dat God de mens liefheeft en een weg maakt om tot dat doel te komen.

Het is het grootste verlangen van God dat wij Hem liefhebben. De grootste beloning, gift die wij God kunnen geven is onze liefde voor Hem.

Laten we Hem liefhebben met alles wat in ons is!

Deuteronomium 6:5: “Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht.”

Deuteronomium 11:1: “Gij zult de Here, uw God, liefhebben en alle dagen zijn dienst, zijn inzettingen, zijn verordeningen en zijn geboden in acht nemen.”

Deuteronomium 11:13: “Indien gij nu aandachtig luistert naar de geboden, die ik u heden opleg, zodat gij de Here, uw God, liefhebt en Hem dient met uw ganse hart en uw ganse ziel,”

Deuteronomium 11:22: “Want indien gij heel dit gebod, dat ik u heden opleg, zeer naarstig onderhoudt, de Here, uw God, liefhebt, in al zijn wegen gaat en Hem aanhangt,”

Deuteronomium 13:3: “dan zult gij naar de woorden van die profeet of van die dromer niet luisteren; want de Here, uw God, stelt u op de proef om te weten, of gij de Here, uw God, liefhebt met uw ganse hart en met uw ganse ziel.”

Deuteronomium 19:9: “dan zult gij (wanneer gij heel dit gebod, dat ik u heden opleg, naarstig onderhoudt door de Here, uw God, lief te hebben en altijd in zijn wegen te wandelen) nog drie steden aan deze drie toevoegen,”

Deuteronomium 30:16: “doordat ik u heden gebied de Here, uw God, lief te hebben door in zijn wegen te wandelen en zijn geboden, inzettingen en verordeningen te onderhouden, opdat gij leeft en talrijk wordt en de Here, uw God, u zegene in het land, dat gij in bezit gaat nemen.”

Jozua 23:11: “Neemt u zorgvuldig in acht en hebt de Here, uw God, lief;”

Psalm 18:1-2: “Voor de koorleider. Van de knecht des Heren, van David, die tot de Here de woorden van dit lied sprak, ten dage dat de Here hem verlost had uit de greep van al zijn vijanden en uit de hand van Saul. Hij zeide: Ik heb U hartelijk lief, Here, mijn sterkte,”

Psalm 27:4: “Een ding heb ik van de Here gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis des Heren al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen, en om te onderzoeken in zijn tempel.”

Psalm 31:23: “Hebt de Here lief, al zijn gunstgenoten; de Here bewaart de getrouwen, maar ruimschoots vergeldt Hij de trotsen.”

Psalm 69:36: “het kroost van zijn knechten zal het beërven en wie zijn naam liefhebben, zullen daarin wonen.”

Psalm 90:17: “de liefelijkheid van de Here, onze God, zij over ons, en bevestig Gij het werk onzer handen over ons, ja, het werk onzer handen, bevestig dat.”

Psalm 116:1: “Ik heb de Here lief, want Hij hoort mijn stem, mijn smeking.”

Psalm 135:3: “Looft de Here, want de Here is goed, psalmzingt zijn naam, want die is liefelijk,”

Psalm 147:1: “Looft de Here, want het is goed, onze God te psalmzingen, ja, het is liefelijk, een lofzang is betamelijk.”

Matteüs 22:37: “Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.”

Marcus 12:30: “Het eerste is: Hoor, Israël, de Here, onze God, de Here is één, en gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht.”

Marcus 12:33: “En Hem lief te hebben uit geheel het hart en uit geheel het verstand en uit geheel de kracht, en de naaste lief te hebben als zichzelf, is meer dan alle brandoffers en slachtoffers.”

Lucas 10:27: “Hij antwoordde en zeide: Gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf.”

1 Korintiërs 8:3: “maar heeft iemand God lief, dan is deze door Hem gekend.”

1 Johannes 4:16: “En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.”

VRAAG

Ja, maar ik vind het zo moeilijk God te zoeken en lief te hebben. Het raakt mijn hart niet. Eigenlijk ben ik ver van God. Wat moet ik doen?

ANTWOORD

Leer dit: Je zal met je wil moeten beslissen of je Hem zal liefhebben of niet. Je gevoel kan je niet nalopen. Je zal de volgende keuze moeten maken: “Ik zal God zoeken en liefhebben ook al ervaar ik nooit iets van Hem.” Ook moet je weten dat als je liefde geeft, dat dan liefde gaat stromen en je het zal ervaren. Heb je geen liefde meer voor je vrouw, ga je dan niet van alles af lopen vragen, maar geef liefde en de liefde zal groeien en groeien. Geef en je zal gegeven worden. Een relatie bouw je door je hart te delen.

Je wilt vaak alles zien zonder dat je zelf eerst hebt geïnvesteerd. Voordat de tuin er mooi uit ziet, moet er toch eerst gewerkt worden. Voordat je lekker wil eten, kost het toch ook eerst moeite om het klaar te maken. Zo is het ook met een relatie, dat is hard werken en kost tijd. Heb je ooit een excuus om je relatie te verwaarlozen omdat het zo moeilijk gaat?

Mag je dan maar alles opgeven, en uit elkaar groeien? Nee, nooit heb je een excuus. Je geeft toch ook je kinderen niet op omdat ze zo moeilijk zijn. God geeft jou nooit op. Geef Hem dus ook nooit op en werk hard aan je relatie met Hem en heb Hem lief.

- Hoe kunnen wij God liefhebben?

Dit was een vraag die ik mezelf eens stelde

Ik zat te denken: “Wat verwacht God van mij?” “Hoe wil Hij de relatie tussen Hem en mij zien?” Dit is het antwoord op deze vraag: “God wil mij helemaal.” Als je een vriendin hebt, wat verwacht je van haar? Je wilt toch dat haar hart volkomen naar jou uitgaat. Je merkt dat aan haar. Ze wil bij je zijn, wil van je horen, met je praten. Ze wil haar liefde geven. Ze wil jou steunen, je bewonderen, trots op je zijn. Ze wil haar tijd met je delen. Ze wil alles met je delen. Dit wil God ook van jou.

Geef God wat Hem toekomt. Geef Hem wat wij Hem behoren te geven.

Een aantal punten waarin we God kunnen liefhebben en waarin onze relatie met Hem zal groeien:

- Praat veel met Hem over alles wat je bezighoudt. Deel je hele hart met Hem en luister naar Hem.
- Aanbid en eer Hem. Zing voor Hem. Zeg dat je van Hem houdt.
- Wees een bidder
- Lees je Bijbel
- Gehoorzaam God

Geef in al deze dingen je hart aan God.

Jezus

Matteüs 10:37: “Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig;”

Johannes 8:42: “Jezus zeide tot hen: Indien God uw Vader was, zoudt gij Mij liefhebben, want Ik ben van God uitgegaan en gekomen; want Ik ben niet van Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden.”

Johannes 14:21: “Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.”

Johannes 14:23: “Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen.”

Johannes 14:24: “Wie Mij niet liefheeft bewaart mijn woorden niet; en het woord, dat gij hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, die Mij gezonden heeft.”

Johannes 16:27: “want de Vader zelf heeft u lief, omdat gij Mij hebt liefgehad en geloofd hebt, dat Ik van God ben uitgegaan.”

Efeziërs 6:24: “De genade zij met allen, die onze Here Jezus Christus onvergankelijk liefhebben.”

Filemon 1:5: “daar ik hoor van uw liefde en van uw trouw, die gij hebt jegens de Here Jezus en al de heiligen,”

1 Petrus 1:8: “Hem hebt gij lief, zonder Hem gezien te hebben; in Hem gelooft gij, zonder Hem thans te zien, en gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde,”

Jezelf

Het is niet fout jezelf lief te hebben als je maar weet waar je staat ten opzichte van God en de medemens. Ken je positie.

Leviticus 19:18: “Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben als uzelf: Ik ben de Here.”

Leviticus 19:34: “Als een onder u geboren Israëliet zal u de vreemdeling gelden, die bij u vertoeft; gij zult hem liefhebben als uzelf, want gij zijt vreemdeling geweest in het land Egypte: Ik ben de Here, uw God.”

1 Samuël 18:1: “Terstond, nadat David opgehouden had tot Saul te spreken, werd de ziel van Jonatan verknocht aan die van David; en Jonatan had hem lief als zichzelf.”

1 Samuël 18:3: “Jonatan sloot een verbond met David, omdat hij hem liefhad als zichzelf.”

Romeinen 13:9: “Want de geboden: gij zult niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren en welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.”

Galaten 5:14: “Want de gehele wet is in een woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.”

VRAAG

Ik heb altijd geleerd dat je jezelf moet wegcijferen. Dat is toch nederig?

ANTWOORD

Dit leert de Bijbel ons niet. De Bijbel wil dat het goed met jou gaat.

God geeft alles wat jij nodig hebt. Paulus bid dat het u in alles wel gaat.

Ook zeggen bovenstaande teksten dat je jezelf wel mag liefhebben.

Wel is het zo dat we ons niet moeten gaan verheffen boven de ander. Dat we onszelf meer liefhebben dan de ander of dat we denken dat we heel wat zijn. Dat is fout.

De gelovigen

Vaak zijn er problemen tussen verschillende kerken omdat de leer verschillend is.

Dit is vaak de oorzaak dat gelovigen elkaar niet accepteren, niet met elkaar willen omgaan en zich verheffen boven de ander.

God wil dat we elke broeder of zuster liefhebben.

Ik geloof dat iedereen die wedergeboren is, een kind van God is. God accepteert deze mens als Zijn kind en heeft hem lief. Daarom behoren ook wij elk kind van God te accepteren als kind van God en hem lief te hebben.

In de eigen gemeente kun je je storen aan mensen; hoe ze zijn, wat ze zeggen en wat ze doen. Maar ook hier behoren wij iedereen lief te hebben.

Johannes 13:35: “Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander.”

Romeinen 13:8: “Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.”

Galaten 5:13: “Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; gebruikt echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde.”

Efeziërs 1:15: “Daarom houd ook ik, gehoord hebbende van uw geloof in de Here Jezus en van uw liefde tot al de heiligen,”

1 Tessalonicenzen 3:12: “en u doe de Here toenemen en overvloedig worden in de liefde tot elkander en tot allen (zoals ook wij gezind zijn jegens u),”

1 Tessalonicenzen 4:9: “Over de broederliefde is het niet nodig u te schrijven; immers, gij hebt zelf van God geleerd elkander lief te hebben;”

Hebreeën 13:1: “Laat de broederlijke liefde blijven.”

1 Petrus 1:22: “Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigt hebt tot ongeveer de broederliefde, hebt dan elkander van harte en bestendig lief,”

1 Petrus 2:17: “Eert allen, hebt de broederschap lief, vreest God, eert de keizer.”

1 Petrus 3:8: “Ten slotte, weest allen eensgezind, medelijdend, hebt de broeders lief, weest barmhartig en ootmoedig,”

1 Petrus 4:8: “Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander, want de liefde bedekt tal van zonden.”

2 Petrus 1:7: “door de godsvrucht de broederliefde en door de broederliefde de liefde jegens allen.”

1 Johannes 3:10: “Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar: een ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als wie zijn broeder niet liefheeft.”

1 Johannes 3:14: “Wij weten, dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben. Wie niet liefheeft, blijft in de dood.”

1 Johannes 3:16: “Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat Hij zijn leven voor ons heeft ingezet; ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten.”

1 Johannes 3:23: “En dit is zijn gebod: dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkander liefhebben, gelijk Hij ons geboden heeft.”

1 Johannes 4:7: “Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God.”

1 Johannes 4:11: “Geliefden, indien God ons zo heeft liefgehad, behoren ook wij elkander lief te hebben.”

1 Johannes 4:12: “Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden.”

1 Johannes 4:20: “Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar; want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan ook God, die hij niet gezien heeft, niet liefhebben.”

1 Johannes 4:21: “En dit gebod hebben wij van Hem: Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben.”

1 Johannes 5:1: “Een ieder, die gelooft, dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder, die Hem liefheeft, die deed geboren worden, heeft ook degene lief, die uit Hem geboren is.”

1 Johannes 5:2: “Hieraan onderkennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben en zijn geboden doen.”

2 Johannes 1:5: “En nu vraag ik u, vrouwe, niet alsof ik u een nieuw gebod zou schrijven, maar hetgeen wij van den beginne gehad hebben: dat wij elkander liefhebben.”

VRAAG

In de gemeente zijn er gewoon van die figuren die ik niet kan uitstaan. Liefhebben? Laat ze eerst maar eens normaal doen. Redelijk toch?

ANTWOORD

Weet je wie jij was? Een zondaar die zich verzette tegen God. Jij ging je eigen weg. God zag al de smerigheid die je deed. Jij was abnormaal. Jij was niet iemand om lief te hebben. Maar halleluja, God was vol liefde en genade en Hij had jou lief. Hij gaf Zijn Zoon voor jou. Als God jou zo liefhad moet ook jij je naaste liefhebben.

Je vijanden

Het lijkt ongelofelijk maar God zegt tegen jou en mij: “Heb je vijanden lief.”

Matteüs 5:44: “Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen,”

Lucas 6:27: “Maar tot u, die Mij hoort, zeg ik: Hebt uw vijanden lief, doet wel degenen, die u haten;”

Lucas 6:35: “Nee, hebt uw vijanden lief, en doet hun goed en leent zonder op vergelding te hopen, en uw loon zal groot zijn en gij zult kinderen van de Allerhoogste zijn, want Hij is goed jegens de ondankbaren en bozen.”

Alle mensen

Leviticus 19:18: “Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben als uzelf: Ik ben de Here.”

Deuteronomium 10:19: “Daarom zult gij de vreemdeling liefde bewijzen, want vreemdelingen zijt gij geweest in het land Egypte.”

Zacharia 7:9: “zo zegt de Here der heerscharen: spreekt eerlijk recht en bewijst elkander liefde en barmhartigheid;”

Matteüs 19:19: “eer uw vader en uw moeder, en gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.”

Matteüs 22:39: “Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.”

Marcus 12:31: “Het tweede is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een ander gebod groter dan deze, bestaat niet.”

Marcus 12:33: “En Hem lief te hebben uit geheel het hart en uit geheel het verstand en uit geheel de kracht, en de naaste lief te hebben als zichzelf, is meer dan alle brandoffers en slachtoffers.”

Johannes 13:34: “Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt.”

Johannes 15:12: “Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad.”

Johannes 15:17: “Dit gebied Ik u, dat gij elkander liefhebt.”

Romeinen 13:9: “Want de geboden: gij zult niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren en welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.”

Galaten 5:14: “Want de gehele wet is in een woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.”

1 Tessalonicenzen 3:12: “en u doe de Here toenemen en overvloedig worden in de liefde tot elkander en tot allen (zoals ook wij gezind zijn jegens u),”

Jakobus 2:8: “Indien gij echter de koninklijke wet vervult naar het schriftwoord: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf, dan doet gij wel.”

2 Petrus 1:7: “door de godsvrucht de broederliefde en door de broederliefde de liefde jegens allen.”

1 Johannes 3:11: “Want dit is de verkondiging, die gij van den beginne gehoord hebt: dat wij elkander zouden liefhebben;”

1 Johannes 4:11: “Geliefden, indien God ons zo heeft liefgehad, behoren ook wij elkander lief te hebben.”

Zijn geboden

Psalm 119:47: “Ik toch verlustig mij in uw geboden, die ik liefheb;”

Psalm 119:48: “daarom hef ik mijn handen op naar uw geboden die ik liefheb, en overdenk ik uw inzettingen.”

Psalm 119:97: “Hoe lief heb ik uw wet! Zij is mijn overdenking de ganse dag.”

Psalm 119:113: “Ik haat weifelaars, maar uw wet heb ik lief.”

Psalm 119:127: “Daarom heb ik uw geboden lief, meer dan goud, ja dan fijn goud;”

Psalm 119:140: “Uw woord is geheel gelouterd, uw knecht heeft het lief.”

Psalm 119:159: “Zie, hoe ik uw bevelen liefheb; Here, maak mij levend naar uw goedertierenheid.”

Psalm 119:163: “Ik haat en verafschuw leugen, maar uw wet heb ik lief.”

Psalm 119:165: “Zij, die uw wet liefhebben, hebben grote vrede, er is voor hen geen struikelblok.”

Psalm 119:167: “Mijn ziel onderhoudt uw getuigenissen, ik heb ze hartelijk lief.”

Gerechtigheid, getrouwheid en het goede

Psalm 45:7: “Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid; daarom heeft, o God, uw God u gezalfd met vreugdeolie boven uw metgezellen;”

Amos 5:15: “Haat het kwade en hebt het goede lief, en houdt het recht hoog in de poort; misschien zal de Here, de God der heerscharen, Jozefs rest genadig zijn.”

Hebreeën 1:9: “Gerechtigheid hebt Gij liefgehad en ongerechtigheid hebt Gij gehaat; daarom heeft U, o God, uw God met vreugdeolie gezalfd boven uw deelgenoten.”

Micha 6:8: “Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de Here van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God.”

Liefde met betrekking tot evangelisatie**Keer tot uw God terug**

Hosea 12:6: “Gij dan, keer tot uw God terug, bewaar liefde en recht en wacht bestendig op uw God.”

Wandel ootmoedig met uw God

Micha 6:8: “Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de Here van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God.”

De liefde zal verkillen omdat de wetsverachting toeneemt

Matteüs 24:12: “En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen.”

Heb de Here lief

Lucas 10:27: “Hij antwoordde en zeide: Gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf.”

De liefde van Christus dringt ons tot verkondiging van het evangelie

2 Korintiërs 5:14: “Want de liefde van Christus dringt ons,”

Zijn goedheid, liefde brengt mensen tot boetvaardigheid.

Romeinen 2:4: “Of veracht gij de rijkdom van zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en lankmoedigheid, en beseft gij niet, dat de goedertierenheid Gods u tot boetvaardigheid leidt?”

Voor meer liefde met betrekking tot evangelisatie, zie de paragraaf Gods liefde, “Voorbeelden van Gods liefde”

Vermaningen en opmerkingen voor de gelovige**Wie Hem liefheeft verheugd zich, juicht en jubelt.**

Psalm 5:11: “Maar verheugen zullen zich allen die bij U schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en in U zullen juichen wie uw naam liefhebben.”

Psalm 40:16: “Laten in U jubelen en zich verheugen allen die U zoeken; laten wie uw heil liefhebben, bestendig zeggen: De Here is groot!”

Psalm 70:4: “Laten in U jubelen en zich verheugen allen die U zoeken; laten wie uw heil liefhebben, bestendig zeggen: God is groot!”

Heb tucht lief

Spreuken 9:8: “Bestraf de spotter niet, opdat hij u niet hate, bestraf de wijze, dan zal hij u liefhebben.”

Spreuken 12:1: “Wie tucht liefheeft, heeft kennis lief; maar wie terechtwijzing haat, is dom.”

Wie geld en rijkdom liefheeft wordt niet verzadigd daardoor

Prediker 5:10: “Wie geld liefheeft, wordt van geld niet verzadigd, noch wie rijkdom liefheeft, van inkomsten. Ook dit is ijdelheid.”

God heeft behagen in liefde en niet in slacht en brandoffers

Hosea 6:6: “Want in liefde heb Ik behagen en niet in slachtoffer, in kennis van God en niet in brandoffers.”

Wie weinig vergeven wordt, betoont weinig liefde

Lucas 7:47: “Daarom zeg Ik u: Haar zonden zijn haar vergeven, al waren zij vele, want zij betoonde veel liefde; maar wie weinig vergeven wordt, die betoont weinig liefde.”

Je kan niet twee heren dienen

Matteüs 6:24: “Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen en Mammon.”

Lucas 16:13: “Geen slaaf kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen en Mammon.”

De grootste liefde heb je als je je leven inzet voor je vrienden

Johannes 15:13: “Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.”

Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus

Romeinen 8:35: “Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard?”

Romeinen 8:39: “noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.”

1 Korintiërs 13

1 Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelende cimbaal.

2 Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets.

3 Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets.

4 De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen,

5 zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.

6 Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid.

7 Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.

8 De liefde vergaat nimmermeer; maar profetieën zij zullen afgedaan hebben; tongen, zij zullen verstommen; kennis, zij zal afgedaan hebben.

9 Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren.

10 Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben.

11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was.

12 Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben.

13 Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.

Al heb ik alles, maar de liefde niet, ik ben niets en het baat mij niets

1 Korintiërs 13:1: "Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelende cimbaal."

1 Korintiërs 13:2: "Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets."

1 Korintiërs 13:3: "Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets."

De meeste van geloof, hoop en liefde is de liefde

1 Korintiërs 13:13: "Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde."

Wie de Here niet liefheeft zij vervloekt

1 Korintiërs 16:22: "Indien iemand de Here niet liefheeft, hij zij vervloekt. Maranata!"

Toets de echtheid van de liefde

2 Korintiërs 8:8: "Ik geef dit niet als een bevel, maar ik tracht aan die toewijding van anderen ook de echtheid uwer liefde te toetsen."

Bouw jezelf op in de liefde

Efeziërs 4:16: "En aan Hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de liefde."

Bid dat de liefde steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid

Filippenzen 1:9: “En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid,”

Span je in, in de liefde

1 Tessalonicenzen 1:3: “onophoudelijk gedachtig aan het werk uws geloofs, de inspanning uwer liefde en de volharding uwer hoop op onze Here Jezus Christus voor het oog van onze God en Vader.”

Wees een voorbeeld in liefde

1 Timoteüs 4:12: “Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid.”

Heb de wereld niet lief

1 Johannes 2:15: “Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem.”

Gods liefde blijft niet in je als je je binnenste sluit voor de nood van een broeder

1 Johannes 3:17: “Wie nu in de wereld een bestaan heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn binnenste voor hem toesluit, hoe blijft de liefde Gods in hem?”

Heb lief met de daad en in waarheid

1 Johannes 3:18: “Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.”

Liefde worde je vermenigvuldigd

Judas 1:2: “barmhartigheid, vrede en liefde worde u vermenigvuldigd.”

Verzaak je eerste liefde niet

Openbaring 2:4: “Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt.”

Nawoord

Gods liefde voor jou is zo groot.

Je weet dat deze liefde nu in je hart is.

Laat deze liefde stromen naar God. Geef Hem alles wat Hem toekomt. Deel je hart met Hem.

Laat deze liefde stromen naar de ander.

Wees een voorbeeld van liefde.

Liefde is doen wat goed is voor de ander.