

Geloof

Vertrouwen in God als levensstijl



Bijbelstudie

Henri Hüpscher

Geloof

Vertrouwen in God als levensstijl

Henri Hüpscher

© 2000, 2004 Henri Hüpscher

Deze studie mag op alle manieren worden vermenigvuldigd en verspreid mits volledig en onveranderd en niet voor commerciële doeleinden.

De bijbelteksten in deze studie, mits anders aangegeven, zijn ontleend aan de *NBG-vertaling 1951*, © Nederlands Bijbelgenootschap 1951.

Website: www.tellthem.nl

Inhoud

<i>Voorwoord</i>	4
<i>Opdracht om te geloven in God</i>	5
<i>Jezus ons voorbeeld</i>	5
<i>Wat is geloof?</i>	5
<i>Wat is geloof niet.</i>	8
<i>Geloof ontvangt</i>	9
<i>Hoe moeten wij geloven?</i>	11
<i>Welke soorten van geloof zijn er?</i>	13
<i>Geloof gaat gepaard met...</i>	14
<i>Waar kan je voor geloven?</i>	18
<i>Geloof dat betrekking heeft op evangelisatie</i>	19
<i>De strijd des geloofs</i>	20
<i>Geloofshindernissen</i>	21
<i>Vermaningen en opmerkingen voor de gelovigen</i>	26
<i>Voorbeelden van geloof</i>	27
<i>Nawoord</i>	29

Voorwoord

Wij christenen leven in het Koninkrijk van God. Dit Koninkrijk heeft andere regels dan een aards koninkrijk. Het Koninkrijk van God werkt door geloof.

God wil ons leven en overvloed geven en daarom verlangt Hij ernaar dat Zijn kinderen geloven, vertrouwen in Hem want dan kan Hij hen zegenen.

Toen wij tot geloof kwamen kregen wij een nieuwe naam. Voortaan zouden wij de naam “gelovigen” dragen.

Wij zouden niet meer op de manier van de wereld leven die onafhankelijk van God leeft, die zijn eigen zaakjes regelt. Nee, wij gelovigen zouden op een nieuwe manier gaan leven; wij leven in geloof, in vertrouwen op God. Hij is de bron van ons leven geworden.

Deze nieuwe manier van leven wil ik beschrijven in deze studie. Ik zal o.a. laten zien wat geloof is en hoe wij door geloof kunnen leven.

Ook probeer ik een antwoord te geven op de hindernissen die wij vaak tegenkomen in de geloofswandel.

Ik verlang ernaar dat wij christenen zullen groeien en wandelen in dit geloof en bid dat God je zal leiden bij het lezen van deze studie, dat Hij je zal openbaren waar het op aankomt en je zal zegenen in je wandel met Hem.

Tenslotte wil ik het volgende nog heel duidelijk zeggen en laat dit telkens in je hart zijn:

In geloven gaat het om God. Hij staat centraal. Hij is de auteur en de voleinder van het geloof. Zonder Hem kunnen we niets doen.

Hem komt toe alle eer want in Hem en uit Hem en door Hem leven wij.

Henri Hüpscher

Nieuwegein, augustus 2000

Met deze Bijbelstudie wil de schrijver je op weg helpen in het kennen van God en Zijn wil. Er zijn heel veel Bijbelteksten in verwerkt omdat de schrijver Gods Woord zoveel mogelijk zelf wil laten spreken.

Lees vooral deze Bijbelteksten goed door.

Onderzoek deze Bijbelstudie en behoudt het goede.

Opdracht om te geloven in God

Onder alle omstandigheden, in elke situatie en altijd vraagt God van ons te geloven, te vertrouwen op Hem. Als je dat inziet en het doet zal je leven in overvloed.

Psalm 37:5: “Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken.”

Psalm 62:8: “Vertrouwt op Hem te allen tijde, o volk, stort uw hart uit voor zijn aangezicht; God is ons een schuilplaats.”

Spreuken 3:5: “Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet.”

Jesaja 26:4: “Vertrouwt op de Here voor immer, want de Here Here is een eeuwige rots.”

Habakuk 2:4: “Zie, opgeblazen, niet recht, is zijn ziel in hem, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven.”

Marcus 5:36: “Doch Jezus luisterde niet naar wat gezegd werd, maar Hij zeide tot de overste der synagoge: Wees niet bevreesd, geloof alleen.”

Marcus 11:22: “En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Hebt geloof in God.”

Lucas 8:50: “Maar Jezus hoorde het en antwoordde hem: Wees niet bevreesd, geloof alleen, en zij zal behouden worden.”

Romeinen 1:17: “Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven.”

Galaten 3:11: “En dat door de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk; immers, de rechtvaardige zal uit geloof leven.”

Hebreeën 10:38: “en mijn rechtvaardige zal uit geloof leven; maar als hij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen.”

1 Johannes 3:23: “En dit is zijn gebod: dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkander liefhebben, gelijk Hij ons geboden heeft.”

VRAAG

Ik heb zoveel dingen in mijn leven en daar kan ik God toch niet voor vertrouwen? Ik probeer zelf wel een oplossing te vinden.

ANTWOORD

Dat is onverstandig en klinkt als een ongelovige. Het maakt God niet uit wat het is, maar Hij wil juist bij alles in je leven betrokken zijn. Niets is te klein of te groot voor Hem.

Jezus ons voorbeeld

Kijk altijd weer naar Jezus. Hoe geloofde Hij? Hij is ons voorbeeld.

Romeinen 8:29: “Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen;”

1 Petrus 2:21: “Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden;”

Wat is geloof?

Een definitie van Bijbels geloof: geloof is een keuze die jij maakt om God te vertrouwen.

Geloof is een keuze

Je man zegt: "Lieverd, jij hoeft geen eten te kopen, dat doe ik wel." Wat doe jij dan? Je gaat niet naar de winkel, want je rekent erop dat hij het eten meeneemt. Ja, toch?

Jij maakt de keuze hem te vertrouwen daarvoor. Je gelooft hem. Hij zal ervoor zorgen.

Als iemand jou het evangelie uitlegt, dan maak je een keuze dat te geloven. Je gelooft in Jezus en je gelooft dat je gered bent.

Als je het evangelie hebt gehoord en je maakt niet de keuze het te geloven, dan zit je met een probleem. Als je dan later voor de Vader staat heb je geen excuus. Je wist de waarheid, maar je koos ervoor om Hem niet aan te nemen.

God vraagt aan ons te geloven in Hem. Wij kunnen daar dus voor kiezen om dat te doen, want God vraagt ons geen dingen die wij niet kunnen doen.

Alle geloofshelden uit de Bijbel kozen ervoor God te vertrouwen. Kijk maar na!

Uit de teksten uit de paragraaf "Opdracht om te geloven" en uit onderstaande teksten blijkt dat je een keuze kan maken om te geloven, een keuze God te vertrouwen.

Deuteronomium 30:19: "Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen; het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek; kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht,"

Marcus 11:22: "En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Hebt geloof in God."

Johannes 3:36: "Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem."

Johannes 5:47: "Maar indien gij zijn geschriften niet gelooft, hoe zult gij mijn woorden geloven?"

1 Johannes 5:10: "Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zich; wie God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft in het getuigenis, dat God getuigd heeft van zijn Zoon."

VRAAG

Ik kan er toch niet voor kiezen om te geloven? Het moet je toch maar gegeven zijn?

ANTWOORD

Geloven is een werkwoord en net als elk ander werkwoord is het iets wat jij moet doen en niet iemand anders. Maak dus die keuze. Trouwens, God vraagt aan ons altijd, in elke situatie dat we geloven. Wij kunnen er dus voor kiezen.

Geloof is vertrouwen

Een ander woord voor "geloof" is "vertrouwen".

Bij "vertrouwen" denk je al snel aan woorden als veiligheid, warmte en zekerheid.

Geloof is vertrouwen, eerlijkheid, trouw, hulp, zeker zijn van, betrouwbaarheid en waarheid.

Geloof is een zaak van het hart, vertrouwen.

Geloof is je totaal overgeven aan de ander.

Als twee mensen geloven in/vertrouwen op elkaar, dan weten ze dat ze op elkaar kunnen rekenen. Zo is het ook met God; als ik geloof in God, dan kan ik op Hem rekenen en Hij op mij.

Psalm 37:5: "Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken."

Psalm 62:8: "Vertrouwt op Hem te allen tijde, o volk, stort uw hart uit voor zijn aangezicht; God is ons een schuilplaats."

Psalm 112:7: "Voor een kwaad gerucht zal hij niet vrezzen, zijn hart is gerust, vol vertrouwen op de Here;"

Spreuken 3:5: "Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet."

Jesaja 26:4: "Vertrouwt op de Here voor immer, want de Here Here is een eeuwige rots."

Marcus 11:23: “Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden.”

Lucas 8:12: “Die langs de weg, zijn zij, die het gehoord hebben; daarna komt de duivel en neemt het woord uit hun hart weg, opdat zij niet zouden geloven en behouden worden.”

Romeinen 10:10: “want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.”

2 Timoteüs 1:12: “Om die reden draag ik ook dit lijden en ik schaam mij daarvoor niet, want ik weet, op wie ik mijn vertrouwen heb gevestigd, en ik ben ervan overtuigd dat Hij bij machte is, hetgeen Hij mij toevertrouwd heeft, te bewaren tot die dag.”

Geloof is een zekerheid

Veel mensen zeggen: “geloof is niet zeker, anders is het toch geen geloof meer.”

Geloof is voor hun “misschien niet, misschien wel”. God redt, geneest, bevrijdt, troost, heeft lief, zegent; misschien wel, misschien niet. Zij maken van God een gokautomaat: de ene keer doet Hij het wel, de andere keer niet.

De God uit de Bijbel is een andere God. Hij is een goede God en Vader die ernaar verlangt met Zijn kinderen te wandelen en ze te zegenen zoals Hij dat in Zijn hele Woord zegt.

Er is niets zekerder dan geloven in God.

De teksten van de paragraaf “Geloof ontvangt” laten dat zien.

Hieronder ook een aantal teksten die laten zien dat geloof een zekerheid is.

Marcus 11:24: “Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden.”

Handelingen 2:36: “Dus moet ook het ganse huis Israels zeker weten, dat God Hem en tot Here en tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus, die gij gekruisigd hebt.”

Romeinen 4:21: “in de volle zekerheid, dat Hij bij machte was hetgeen Hij beloofd had ook te volbrengen.”

2 Korintiërs 1:24: “Niet, dat wij heerschappij voeren over uw geloof; neen, wij zijn medewerkers aan uw blijdschap, want door het geloof staat gij vast.”

2 Korintiërs 11:10: “Zo zeker als de waarheid van Christus in mij is: dit roemen zal mij niet belet worden in de streken van Achaje.”

2 Korintiërs 13:55: “Stelt uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf. Of zijt gij niet zo zeker van uzelf, dat Jezus Christus in u is? Want anders zijt gij verwerpelijk.”

Hebreeën 11:11: “Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.”

VRAAG

Ik vind het wel heel stellig als je zegt dat geloof zeker is. Het is toch maar altijd afwachten wat de praktijk uitwijst?

ANTWOORD

De praktijk bepaalt ons geloof niet. Niets bepaalt ons geloof dan God alleen en God is zeker. Niets is zekerder dan God.

Geloof is een proces

Geloof is vertrouwen en vertrouwen moet groeien.

Het is niet zo dat je even de beloften van God doorleest en daar is geloof.

Je leert God kennen en dan groeit er vertrouwen.

We kunnen dus niet verwachten dat iedereen dezelfde mate van geloof heeft.

Elke gelovige bouwt op Christus en zit op zijn eigen niveau.

Het is goed om elkaar te helpen te groeien in het geloof.

Romeinen 9:33: “gelijk geschreven staat: Zie, Ik leg in Sion een steen des aanstoets en een rots der ergernis, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.”

Romeinen 10:11: “Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.”

2 Korintiërs 10:15: “zonder de perken te buiten te gaan door te roemen op anderer arbeid. Maar wij hebben goede hoop, dat wij, als uw geloof blijft toenemen, onder u, ons houdende aan onze regel, een grote naam zullen krijgen, het geloof, dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld.”

1 Petrus 2:6: “Daarom staat er in een schriftwoord: Zie, Ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.”

Judas 1:20: “Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de Heilige Geest,”

Wat is geloof niet.

Kennis

Als ik weet dat God redt, geneest en bevrijdt wil dat niet zeggen dat ik geloof.

Geloven doe ik pas als ik God vertrouw voor deze dingen.

Geloof je in God? Veel mensen zeggen: “ja, ik geloof wel in God, ik geloof wel dat Hij bestaat.”

Ze hebben kennis van God, weten dat Hij bestaat. Dat is goed, maar de duivel gelooft dat ook en hij heeft er niets aan. Het gaat er dus om dat je vertrouwt op God.

Het is wel zo dat kennis van God en zijn beloften een voorwaarde is om in Hem te geloven, op Hem te vertrouwen.

Enthousiasme

Als iemand razend enthousiast is denken veel mensen: “Kijk dat is een man/vrouw vol van geloof!”

Dit is typisch een menselijke manier van beoordelen.

Ik kan heel enthousiast zijn over God, wonderen, de kerk, etc, maar dat betekent niet dat ik God vertrouw, geloof. (opmerking: enthousiasme is natuurlijk niets mis mee.)

Vaak zie je mensen heel enthousiast zijn als ze horen dat God wonderen doet, maar als het wonder in hun eigen leven niet direct gebeurt dan is hun enthousiasme al snel weg en geven ze op.

Of ze zijn razend enthousiast over bidden en bidden heel vurig en lang, maar na een poosje is het enthousiasme weg en stoppen ze met bidden.

Geloof gaat door waar het enthousiasme stopt.

Een gevoel

We worden in de Bijbel “de gelovigen” genoemd en niet “de gevoeligen”.

Ons gevoel is wisselend en kan ons bedriegen. Misschien zegt je gevoel dat God niet van je houdt en ga je dat denken of zegt het je dat je een mislukking bent.

Geloof is heel anders; geloof vertrouwt God. De gelovige zegt: “Ook al voel ik het niet, zie ik het niet, ik vertrouw God en Hij zegt dat Hij van mij houdt en dat ik een overwinnaar ben.”

Geloof is gebaseerd op wat God zegt en niet op wat je gevoel zegt.

VRAAG

De Bijbel zegt wel dat God geneest maar ik voel het niet en kijk maar om je heen naar die en die, mijn gevoel zegt me dat het gewoon niet zo kan zijn.

ANTWOORD

Als God iets zegt of belooft, dan doet Hij dat. Jouw gevoel, ervaring, wat de praktijk uitwijst of wat mensen zeggen verandert dat niet. Het gaat erom of je God gelooft op Zijn Woord of niet.

Als Gods Woord zou zeggen dat Jona de walvis had opgegeten dan zou ik het nog geloven omdat God het zegt.

Geloof ontvangt

God wil Zijn kinderen zegenen. Hij wil ze heel veel geven en Hij heeft in Zijn soevereiniteit daar een manier voor gekozen. Hij wil dat Zijn kinderen Hem vertrouwen in wat Hij heeft beloofd. Hij zegt: “Mijn kinderen zullen door het geloof leven.”

Als je een kind van God wordt krijg je zelfs een nieuwe naam. Je wordt “gelovige” genoemd. Je komt in het koninkrijk van God en leeft uit geloof.

Dat is een manier van leven die de wereld niet kent, het is dwaas voor hen.

Maar ja, zij heten niet voor niets de “ongelovigen”

De volgende teksten laten ons heel duidelijk zien dat we ontvangen als we geloven en sluiten elke twijfel uit.

Jesaja 7:9: “en Samaria blijft het hoofd van Efraim en het hoofd van Samaria blijft de zoon van Remaljahu. Indien gij niet gelooft, voorwaar, gij wordt niet bevestigd.”

Habakuk 2:4: “Zie, opgeblazen, niet recht, is zijn ziel in hem, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven.”

Matteüs 8:13: “En Jezus zeide tot de hoofdman: Ga heen, u geschiede naar uw geloof. En de knecht genas, juist op dat uur.”

Matteüs 9:29: “Toen raakte Hij hun ogen aan en zeide: U geschiede naar uw geloof.”

Matteüs 15:28: “Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: O, vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wenst! En haar dochter was genezen van dat ogenblik af.”

Matteüs 17:20: “Hij zeide tot hen: Vanwege uw kleingeloof. Want voorwaar, Ik zeg u, indien gij een geloof hebt als een mosterdzaad, zult gij tot deze berg zeggen: Verplaats u van hier daarheen en hij zal zich verplaatsen en niets zal u onmogelijk zijn.”

Matteüs 21:21: “Maar Jezus antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, indien gij geloof hebt en niet twijfelt, zult gij niet alleen doen wat met de vijgeboom is gebeurd, maar zelfs indien gij tot deze berg zegt: Hef u op en werp u in de zee, het zal geschieden.”

Marcus 11:23-24: “Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden. Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden.”

Lucas 17:6: “De Here zeide: Indien gij een geloof had als een mosterdzaad, gij zoudt tot deze moerbeiboom zeggen: Word ontworteld en in de zee geplant, en hij zou u gehoorzamen.”

Jakobus 1:6-8: “Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen, innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen.”

Jakobus 5:15: “En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden.”

Hebreeën 10:38: “en mijn rechtvaardige zal uit geloof leven; maar als hij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen.”

Hebreeën 11:6: “maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.”

VRAAG

Over genezing: ik ben al jaren christen en mij hoeft je niet te vertellen hoe het is. Ik heb het allemaal meegemaakt. Ik heb gebeden en gestreden maar God geeft soms wel en soms niet. Dat zie je overal om je heen. Soms geneest Hij wel en soms niet.

ANTWOORD

Het maakt niet uit wat er om je heen gebeurt. Ook al zou niemand op de aarde genezen, ook al zouden we niets van God zien. Hij is waarheid. Bij Hem is ja, ja en nee, nee. Wat Hij zegt is waar en doet Hij.

Als er iemand is die zijn beloften nakomt is Hij het wel en Hij belooft : “Als je gelooft ontvang je.”

VRAAG

Als je gelooft, wanneer ontvang je dan: direct of later?

ANTWOORD

Een aantal reacties hierop:

Zal ontvangen

In vele voorbeelden in de Bijbel staat dat als je gelooft dat je dan zal ontvangen. Nadat je gelooft zal je dus ontvangen. Er staat niet bij of dat “zal” vandaag, morgen of nog later is. Als je gelooft weet je dus wel zeker dat je zal ontvangen. In vertrouwen wacht je op het wonder.

Hebt ontvangen

In onderstaande en meerdere teksten staat iets over ontvangen op het moment van geloven.

Marcus 11:23-24: “Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twifelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden. Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden.”

Johannes 6:47: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie gelooft, heeft eeuwig leven.”

1 Johannes 5:15: “En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij, dat wij de beden verkregen hebben, die wij van Hem hebben gebeden.”

“gelooft, dat je het hebt ontvangen”, “Wie gelooft, heeft eeuwig leven.” en “weten wij, dat wij de beden verkregen hebben”

Hieruit zou je kunnen opmaken dat je ontvangt op het moment van geloven.

Dit “ontvangen” kan je op 2 manieren opvatten:

1. Je gelooft in iets en ontvangt op hetzelfde moment.

Voorbeeld: Je bidt God om genezing en direct ben je genezen en kan je weer doen wat je niet kon doen.

2. Je gelooft in iets en gelooft dat je het ontvangen hebt, alleen het resultaat zie je pas later.

Voorbeeld: je bidt God om genezing en gelooft dat je het ontvangen hebt. Je kijkt naar je ziekte en ziet geen verandering. Toch geloof je dat je genezen bent en dankt God ervoor. Een paar dagen later constateer je dat er niets meer van je ziekte te zien is.

Ontvangen afhankelijk van de situatie

Ik geloof dat er situaties zijn waarin je God gelooft/vertrouwt en wacht tot Hij het wonder doet. Voorbeelden: bidden om financiën, een kind (zwangerschap), een nieuwe baan, leiding.

Ook geloof ik dat er situaties zijn waarin je direct ontvangt.

Voorbeelden: vergeving, bevrijding, redding, genezing.

Jezus vergaf, bevrijdde, redde, genas, als het aan Hem lag direct. Hij zei nooit tegen mensen dat Hij ze niet kon vergeven, bevrijdden, redden, genezen. Hij deed het gewoon.

Hoe moeten wij geloven?

Een keuze maken

Je kan de hele Bijbel uit je hoofd kennen en beweren dat je gelooft in de beloften, maar als je niet een keuze maakt om het je toe te eigenen, God ervoor te vertrouwen zal je niets ontvangen.

Noach koos ervoor om God te vertrouwen en bouwde de ark.

Mozes koos ervoor om God te vertrouwen en sloeg met zijn stok op het water waarna dit in bloed veranderde.

Gideon koos ervoor om God te vertrouwen en versloeg met 300 man de Midjanieten.

Jozef koos ervoor om God te vertrouwen en ging met Maria en Jezus naar Egypte.

Jezus koos ervoor om God te vertrouwen en bood weerstand aan de verleidingen van de duivel.

Twee blinden kozen ervoor om God te vertrouwen en riepen nog harder naar Jezus toen de mensen hen het zwijgen oplegden.

Petrus koos ervoor om God te vertrouwen en genas vele zieken in de naam van Jezus.

Al deze mensen konden ook zeggen: "Nee, ik vertrouw God niet" en dan hadden ze niet Gods zegeningen ontvangen.

Kies ervoor om God te vertrouwen en te handelen daarnaar.

Voor teksten zie de paragraaf "Opdracht om in God te geloven."

Geloven in God

Ons vertrouwen is:

niet in een Bijbeltekst, maar in de God van de Bijbeltekst.

niet in een prediker, maar in de God achter de prediker.

niet in genezing, maar in de God van genezing.

niet in voorspoed, maar in de God van voorspoed.

niet in onze kennis van God, maar in de God van die kennis.

niet in bergenzettend geloof, maar in de God achter dat geloof.

God staat centraal in geloven. Hij is de bron, Hij is de auteur, Hij is de voleinder.

Wij geven ons over aan Hem en stellen ons afhankelijk van Hem.

Marcus 11:22: "En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Hebt geloof in God."

Hebreeën 12:2: "Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods."

1 Petrus 2:6: "Daarom staat er in een schriftwoord: Zie, Ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen."

Geloven naar Gods wil

Als we God willen vertrouwen, in Hem geloven, dan moeten we wel weten wie Hij is en wat Hij voor ons wil zijn. We kunnen pas geloven als de wil van God openbaar is.

De wil van God wordt openbaar door:

a) Zijn Woord

Matteüs 4:4: “Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat.”

Handelingen 8:12: “Toen zij echter geloof schonken aan Filippus, die het evangelie van het Koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus predikte, lieten zij zich dopen, zowel mannen als vrouwen.”

Romeinen 2:18: “zijn wil kent, weet te onderscheiden waarop het aankomt, daar gij onderricht in de wet geniet,”

Romeinen 10:14-17: “Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? Gelijk geschreven staat: Hoe liefelijk zijn de voeten van hen, die een goede boodschap brengen. Maar niet allen hebben aan het evangelie gehoor gegeven. Want Jesaja zegt: Here, wie heeft geloofd wat hij van ons hoorde? Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.”

Romeinen 12:2: “En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.”

1 Timoteüs 4:6: “Als gij dit de broeders voorhoudt, zult gij een goed dienaar van Christus Jezus zijn, wel onderlegt in de woorden des geloofs en der goede leer, die gij gevolgd zijt;”

b) De Heilige Geest

Als je wandelt met God zal de Heilige Geest Gods wil openbaren voor jouw leven of voor in bepaalde situaties of voor anderen.

Deze woorden van de Heilige Geest kan je in je hart bewaren en erop vertrouwen dat God doet naar deze woorden.

Johannes 14:26: “maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.”

Johannes 16:13-15: “doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is het mijne; daarom zeide Ik: Hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen.”

Als we Gods Woord lezen en ons laten leiden door de Heilige Geest zullen we God beter leren kennen en daarmee ook Zijn wil. We zullen versteld staan van al de beloften van God de Vader aan Zijn kinderen.

Vaak zit ons hoofd vol met gedachten die tegen de wil van God ingaan. Deze moeten we vervangen met de waarheid van God.

Twijfels zullen verdwijnen en geloof in de waarheid zal komen.

Romeinen 12:2: “En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.”

Vrijmoedig geloven

Als wij Gods wil kennen, kunnen we net als de geloofshelden uit de Bijbel vertrouwen op God en zullen we zien dat God dat vertrouwen/geloven beloont.

We weten zeker dat God ons geloof beantwoordt en dus kunnen we ook vrijmoedig, zonder remmingen geloven.

We zullen vrijmoedig zijn in ons gebed, ons spreken en ons handelen.

Handelingen 14:3: “Zij verkeerden daar dan geruime tijd, vrijmoedig sprekende in vertrouwen op de Here, die getuigenis gaf aan het woord zijner genade en tekenen en wonderen door hun handen deed geschieden.”

2 Korintiërs 3:12: “Nu wij zulk een verwachting hebben, treden wij met volle vrijmoedigheid op,”

Efeziërs 3:12: “in wie wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben door het geloof in Hem.”

1 Tessalonicenzen 2:2: “Immers, ondanks de mishandeling en de smaad, die wij, zoals gij weet, te Filippi tevoren ondergaan hadden, hebben wij u, in onze God vrijmoedig, onder zware strijd het evangelie Gods gebracht.”

Hebreeën 4:16: “Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.

Hebreeën 10:19: “Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus,”

Volhardend geloven

De gelovige vertrouwt op God en weet zeker dat hij kan rekenen op God.

Hij zal niet opgeven, maar volhardend vertrouwen.

Hij zal niet als het moeilijk gaat Gods woorden veranderen en zeggen: “Misschien doet God wel niet wat Hij belooft heeft.” of “Ik zie het niet, het zal wel niet waar zijn.”

God is trouw aan ons. Laten ook wij trouw blijven aan God en volharden.

2 Tessalonicenzen 1:4: “zodat wij zelf over u roemen bij de gemeenten Gods, vanwege uw volharding en uw geloof onder al uw vervolgingen en de verdrukkingen, die gij doorstaat:”

Hebreeën 6:12: “opdat gij niet traag wordt, maar navolgers moogt zijn van hen, die door geloof en geduld de beloften beerven.”

Hebreeën 10:36-39: “Want gij hebt volharding nodig, om, de wil van Gods doende, te verkrijgen hetgeen beloofd is. Want nog een korte, korte tijd, en Hij, die komt, zal er zijn en niet op Zich laten wachten, en mijn rechtvaardige zal uit geloof leven; maar als hij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen. Doch wij hebben niets van doen met nalatigheid, die ten verderve leidt, doch met geloof, dat de ziel behoudt.”

Jakobus 1:3: “want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt.”

Openbaring 14:12: “Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.”

Welke soorten van geloof zijn er?

In deze studie hebben we het uiteraard over geloven in God en niet over het geloof als: “Ik geloof dat het morgen mooi weer wordt” of “Ik geloof dat ik mijn diploma gehaald heb.

Het is hetzelfde alleen de één is gericht op God en de ander niet.

Soorten geloof:

Geloof in Gods Woord

Dit is de keuze die iemand maakt om God te vertrouwen op Zijn geschreven Woord.

Geloof in God

Sommige mensen kennen de Bijbel niet, maar hebben gehoord of gezien of gelezen dat God redt, geneest en bevrijdt.

Bijvoorbeeld dat God mensen geneest. Er komt bij hen geloof in het hart. Ze denken: “daar is God, hij kan mij ook genezen, ik moet erbij zijn.”

Geloof in wat de Heilige Geest zegt

De Heilige Geest leidt en openbaart ons Gods wil.

Ook in bepaalde situaties openbaart Hij Gods wil.

Wij vertrouwen dan op deze woorden, vertrouwen God ervoor, spreken en handelen ernaar.

De Heilige Geest kan ons bijvoorbeeld zeggen: “Ga om zo laat naar die en die straat, daar zal iemand zijn die in nood is. Help hem.”

Natuurlijk moeten die woorden getoetst worden. Wat de Heilige Geest ons zegt mag en kan nooit in strijd zijn met Gods Woord.

Voor voorbeelden: zie het leven van Jezus. De Heilige Geest openbaarde Hem constant Gods wil in situaties.

Geloof als gave van de Geest

God geeft mensen voor specifieke situaties geloof. Opeens kunnen ze God vertrouwen voor iets waar ze anders het vertrouwen niet voor hadden.

1 Korintiërs 12:9: “aan de een geloof door dezelfde Geest en aan de ander gaven van genezingen door die ene Geest;”

Gemeenschappelijk geloof

Eén of meer gelovigen hebben hetzelfde geloof.

Als één of meer gelovigen samen komen en hetzelfde geloven, dan is er vaak een sterk vertrouwen.

Vaak zie je als gelovigen samenkomen dat er dan een atmosfeer van geloof is. Iedereen is opgebouwd, gesterkt en God doet vaak wonderen in hun midden.

Titus 1:3: “die mij is toevertrouwd in opdracht van God, onze Heiland: aan Titus, mijn waar kind krachtens ons gemeenschappelijk geloof;”

Filemon 1:6: “(biddende), dat uw gemeenschap in het geloof zich werkzaam tone in een grondig kennen van al het goede, dat in ons naar Christus uitgaat.”

Geloof gaat gepaard met...

Spreken in geloof

Als wij gaan geloven/vertrouwen op God, dan zal ons spreken veranderen. We zullen spreken als “gelovigen” en niet langer als “ongelovigen”.

We spreken van verlossing, vrijheid, herstel, overwinning. We zeggen dingen als: “God brengt een omkeer in deze hopeloze situatie.” “Weest genezen.” “God leidt mij.”

We zullen weigeren nog langer leugens te spreken, spreekbuis van de duivel te zijn.

Spreuken 6:2: “als gij verstrikt zijt door de woorden van uw mond, gevangen zijt door de woorden van uw mond;”

Matteüs 17:20: “Hij zeide tot hen: Vanwege uw kleingeloof. Want voorwaar, Ik zeg u, indien gij een geloof hebt als een mosterdzaad, zult gij tot deze berg zeggen: Verplaats u van hier daarheen en hij zal zich verplaatsen en niets zal u onmogelijk zijn.”

Matteüs 21:21: “Maar Jezus antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, indien gij geloof hebt en niet twijfelt, zult gij niet alleen doen wat met de vijgeboom is gebeurd, maar zelfs indien gij tot deze berg zegt: Hef u op en werp u in de zee, het zal geschieden.”

Marcus 11:23: “Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden.”

Lucas 17:6: “De Here zeide: Indien gij een geloof had als een mosterdzaad, gij zoudt tot deze moerbeiboom zeggen: Word ontworteld en in de zee geplant, en hij zou u gehoorzamen.”

Romeinen 10:8-10: “Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart, namelijk het woord des geloofs, dat wij prediken. Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.”

2 Korintiërs 4:13: “Maar nu wij dezelfde Geest des geloofs hebben, gelijk geschreven staat: Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij, en daarom spreken wij ook.”

Bijbelse voorbeelden van spreken in geloof:

Numeri 13:30: “Daarop trachtte Kaleb het volk tot bedaren te brengen tegenover Mozes en zeide: Laat ons gerust optrekken en het in bezit nemen, want wij zullen het zeker kunnen vermeesteren.”

1 Samuël 17:37: “Ook zeide David: De Here, die mij gered heeft uit de klauwen van leeuw en beer, Hij zal mij ook redden uit de hand van deze Filistijn. En Saul zeide tot David: Ga, en de Here zal met u zijn.”

1 Samuël 17:46: “Deze dag zal de Here u in mijn macht overleveren en ik zal u verslaan en u het hoofd afhouden; op deze dag zal ik de lijken van het leger der Filistijnen aan het gevogelte des hemels en aan het gedierte des velds geven, opdat de gehele aarde wete, dat Israel een God heeft.”

Psalm 23: “Een psalm van David. De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets; Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren; Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen; Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen.”

Joël 3:10: “Smeedt uw ploegscharen tot zwaarden en uw snoeimessen tot speren; de zwakke zegge: Ik ben een held.”

Matteüs 9: 6: “Maar, opdat gij weten moogt, dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven, toen zeide Hij tot de verlamde: Sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis.

Matteüs 12:13: “Toen zeide Hij tot die mens: Streck uw hand uit. En hij strekte haar uit en zij werd weder gezond gelijk de andere.”

Marcus 1:41: “En met barmhartigheid bewogen, strekte Hij zijn hand uit, raakte hem aan en zeide tot hem: Ik wil het, word rein!”

Marcus 4:39: “En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zeide tot de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en het werd volkomen stil.”

Marcus 5:28: “Want zij zeide: Indien ik slechts zijn klederen kan aanraken, zal ik behouden zijn.”

Marcus 5:41-42: “En Hij vatte de hand van het kind en zeide tot haar: Talita koem, hetgeen betekent: Meisje, ik zeg u, sta op! En het meisje stond onmiddellijk op en het kon lopen; want

het was twaalf jaar. En zij ontzetten zich terstond bovenmate.”

Marcus 10:52: “En Jezus zeide tot hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en volgde Hem op de weg.”

Marcus 11:14: “En Hij antwoordde en zeide tot hem. Nooit ete meer iemand vrucht van u in eeuwigheid! En zijn discipelen hoorden het.”

Lucas 7:14-15: “14 En naderbij gekomen raakte Hij de baar aan (de dragers stonden stil) en zeide: Jongeling, Ik zeg u, sta op! En de dode ging overeind zitten en begon te spreken, en Hij gaf hem aan zijn moeder.”

Lucas 8:24: “Toen kwamen zij en maakten Hem wakker en zeiden: Meester, Meester, wij vergaan! En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en de wilde wateren. En zij kwamen tot rust en het werd stil.”

Johannes 4:50: “Jezus zeide tot hem: Ga heen, uw zoon leeft! De man geloofde het woord, dat Jezus tot hem sprak, en ging heen.”

Johannes 11:43: “En na dit gezegd te hebben, riep Hij met luider stem: Lazarus, kom naar buiten!”

Handelingen 3:6: “Maar Petrus zeide: Zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb geef ik u; in de naam van Jezus Christus, de Nazoreeer: Wandel!”

Handelingen 9:34: “En Petrus zeide tot hem: Eneas, Jezus Christus geneest u; sta op en maak zelf uw bed op. En hij stond onmiddellijk op.”

Handelingen 9:40: “Maar Petrus zond hen allen naar buiten en knielde neder en bad. En hij wendde zich tot het lichaam en zeide: Tabita, sta op! En zij opende haar ogen en zag Petrus en ging overeind zitten,”

Handelingen 13:11: “En nu, zie, de hand des Heren keert zich tegen u, en gij zult een tijd lang blind zijn en de zon niet zien. En terstond viel op hem donkerheid en duisternis, en rondtastende zocht hij iemand om hem bij de hand te leiden.”

Filippenzen 4:19: “Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.”

Hebreeën 11:20: “Door het geloof heeft Isaak aan Jakob en Esau zijn zegen gegeven, ook voor de toekomst.”

Handelen in geloof

Naast het feit dat ons spreken als gelovige verandert, zal ook ons handelen veranderen. We handelen in geloof.

Matteüs 7:24-27: “Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, en het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest. En een ieder, die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijken op een dwaas man, die zijn huis bouwde op het zand. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het viel in, en zijn val was groot.”

Jakobus 2:14-26: “Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem behouden? Stel, dat een broeder of zuster gebrek heeft aan kleding en aan dagelijks voedsel, en iemand uwer zegt tot hen: Gaat heen in vrede, houdt u warm en eet goed, zonder hen echter van het nodige voor het lichaam te voorzien, wat baat dit? Zo is het ook met het geloof: indien het niet met werken gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, dood. Maar, zal iemand zeggen: Gij hebt geloof en ik heb werken. Toon mij dan uw geloof zonder de werken, en ik zal u mijn geloof tonen uit mijn werken. Gij gelooft, dat God een is? Daaraan doet gij wel, maar dat geloven de boze geesten ook en zij sidderen. Wilt gij weten, gij dwaze mens, dat het geloof zonder de werken niets uitwerkt? Is onze vader Abraham niet uit werken gerechtvaardigd, toen hij zijn zoon Isaak op het altaar

legde? Daaruit kunt gij zien, dat zijn geloof samenwerkte met zijn werken, en dat dit geloof pas volkomen werd uit de werken; en het schriftwoord werd vervuld, dat zegt: Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd. Gij ziet, dat een mens gerechtvaardigd wordt uit werken en niet slechts uit geloof. En is niet evenzo Rachab, de hoer, uit werken gerechtvaardigd, toen zij de boodschappers in huis nam en langs een andere weg liet heengaan? Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood.”

Bijbelse voorbeelden van handelen in geloof:

Hebreeën 11:7-34: “Door het geloof heeft Noach, nadat hij een godsspraak ontvangen had over iets, dat nog niet gezien werd, eerbiedig de ark toebereid tot redding van zijn huisgezin; en door dat geloof heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden der gerechtigheid, die aan het geloof beantwoordt. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats, die hij ter erfenis zou ontvangen, en hij vertrok, zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof heeft hij vertoefd in het land der belofte, als in een vreemd land, waar hij in tenten woonde met Isaak en Jakob, die medeerfgenamen waren van dezelfde belofte; want hij verwachtte de stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. Door het geloof heeft ook Sara kracht ontvangen om moeder te worden, en dat ondanks haar hoge leeftijd, daar zij Hem, die het beloofd had, betrouwbaar achtte. Daarom zijn er dan ook uit een man, en wel een verstorvene, voortgekomen als de sterren des hemels in menigte en gelijk het zand aan de oever der zee, dat ontelbaar is. In dat geloof zijn deze allen gestorven, zonder de beloften verkregen te hebben; slechts uit de verte hebben zij die gezien en begroet, en zij hebben beleden, dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. Want wie zulke dingen zeggen, geven te kennen, dat zij een vaderland zoeken. En als zij gedachtig geweest waren aan het vaderland, dat zij verlaten hadden, zouden zij gelegenheid gehad hebben terug te keren; maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels, vaderland. Daarom schaamt God Zich voor hen niet hun God te heten, want Hij had hun een stad bereid. Door het geloof heeft Abraham, toen hij verzocht werd, Isaak ten offer gebracht, en hij, die de beloften aanvaard had, wilde zijn enige zoon offeren, hij, tot wie gezegd was: Door Isaak zal men van nageslacht van u spreken. Hij heeft overwogen, dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken, en daaruit heeft hij hem ook bij wijze van spreken teruggekregen. Door het geloof heeft Isaak aan Jakob en Esau zijn zegen gegeven, ook voor de toekomst. Door het geloof heeft Jakob bij zijn sterven ieder der zonen van Jozef gezegend en hij heeft aanbeden, leunende op het uiteinde van zijn staf. Door het geloof heeft Jozef aan het einde van zijn leven gewaagd van de uittocht der kinderen Israels en voorschriften gegeven over zijn gebeente. Door het geloof is Mozes na zijn geboorte drie maanden door zijn ouders verborgen gehouden, omdat zij zagen, dat hij een schoon kind was, en zij hebben het bevel des konings niet gevreesd. Door het geloof heeft Mozes, volwassen geworden, geweigerd door te gaan voor een zoon van Farao's dochter, maar hij heeft liever met het volk Gods kwaad verdragen, dan tijdelijk van de zonde te genieten; en hij heeft de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte, want hij hield de blik gericht op de vergelding. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, zonder de toorn des konings te duchten. Want hij bleef standvastig, als ziende de Onzienlijke. Door het geloof heeft hij het Pascha gehouden en het bloed doen aanbrengen, opdat de verderver hun eerstgeborenen niet zou aanraken. Door het geloof zijn zij door de Rode Zee gegaan als over droog land, terwijl de Egyptenaars, toen zij het ook beproefden, verzwolgen werden. Door het geloof zijn de muren van Jericho neergestort, nadat het volk er zeven dagen lang omheen getrokken was. Door het geloof is Rachab, de hoer, niet met de ongehoorzamen omgekomen, daar zij de verspieders met vrede had opgenomen. En wat moet

ik nog verder aanvoeren? Immers, de tijd zou mij ontbreken, als ik ging verhalen van Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuël en de profeten, die door het geloof koninkrijken onderworpen, gerechtigheid geoefend, de vervulling der belofte verkregen hebben, muilen van leeuwen dichtgesnoerd, de kracht van het vuur gedooft hebben. Zij zijn aan scherpe zwaarden ontkomen, in zwakheid hebben zij kracht ontvangen, zij zijn in de oorlog sterk geworden en hebben vijandige legers doen afdeinzen.”

Blijdschap

Als je weet dat God een geweldig God en Vader is en voor jou zorgt, dan zal je Hem graag geloven/vertrouwen en er zal zelfs blijdschap zijn.

Je weet dat je gered bent, met Hem wandelt en dat Hij het antwoord is op al jou nood.

Handelingen 16:34: “en hij bracht hen naar boven in zijn huis en richtte een tafel aan, en hij verheugde zich, dat hij met zijn gehele huis tot het geloof in God gekomen was.”

Romeinen 15:13: “De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des Heiligen Geestes.”

Filippenzen 1:25: “En in deze overtuiging weet ik, dat ik zal blijven en voortdurend bij u allen zijn, opdat gij verder moogt komen en u in het geloof verblijden.”

1 Petrus 1:8: “Hem hebt gij lief, zonder Hem gezien te hebben; in Hem gelooft gij, zonder Hem thans te zien, en gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde,”

Vrede

Romeinen 15:13: “De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des Heiligen Geestes.”

Kolossenzen 3:15: “En de vrede van Christus, tot welke gij immers in een lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar.”

2 Tessalonicenzen 3:16: “En Hij, de Here des vredes, geve u de vrede, voortdurend, in elk opzicht. De Here zij met u allen.”

Waar kan je voor geloven?

Gods Woord openbaart de Vader en wie Hij wil zijn voor ons.

Jezus zegt zelfs: “wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien.”

Hier volgen een aantal beloften van God aan ons.

God is Redder

Matteüs 1:21: “Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden.”

Matteüs 18:14: “Zo bestaat bij uw Vader, die in de hemelen is, de wil niet, dat een dezer kleinen verloren gaat.”

Lucas 19:10: “Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. levend geworden, hij was verloren en is gevonden.”

Johannes 3:16: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.”

2 Petrus 3:9: “De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.”

God is Geneesheer

Exodus 15:26: “Ik, de Here, ben uw Heelmeester.”

Matteüs 8:17: “opdat vervuld zou worden, hetgeen gesproken werd door de profeet Jesaja, toen hij zeide: Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen.”

Jesaja 53:5: “en door zijn striemen is ons genezing geworden.”

Marcus 16:17-18: “Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuw tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.”

3 Johannes 1:2: “Geliefde, ik bid, dat het u in alles wel ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wel gaat.”

God is Gever van voorspoed

Deuteronomium 7:13: “Hij zal u liefhebben, zegenen en talrijk maken; Hij zal zegenen de vrucht van uw schoot en de vrucht van uw bodem, uw koren, most en olie, de worp van uw runderen en de dracht van uw kleinvee, in het land, waarvan Hij uw vaders gezwooren heeft, dat Hij het u geven zou.”

Jozua 1:8: “Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn.”

Matteüs 7:11: “Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen, die Hem daarom bidden.”

Filippenzen 4:19: “Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.”

Hebreeën 6:14: “zeggende: Voorzeker zal Ik u zegenen en zekerlijk u vermeerderen.”

God is Helper in alle nood

2 Kronieken 16:9a: “Want des Heren ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen wier hart volkomen naar Hem uitgaat. Gij hebt hierin dwaas gehandeld, want van nu af zult gij oorlogen hebben.”

Psalm 54:4: “Zie, God is mij een helper, de Here is het, die mij schraagt.”

Matteüs 28:20: “En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.”

2 Tessalonicenzen 3:3: “Maar wel getrouw is de Here, die u sterken zal en u bewaren voor de boze.”

Hebreeën 13:5-6: “Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten. Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: De Here is mij een helper, ik zal niet vrezin; wat zou een mens mij doen?”

Geloof dat betrekking heeft op evangelisatie

Wie evangeliseert doet dat samen met God.

God wil het werk van evangeliseren zegenen.

In de paragraaf over gebed staan een aantal teksten die een geloofsbasis geven voor evangelisatie. Hieronder nog een aantal beloften waarin je God kan vertrouwen, waarnaar je kan spreken en handelen.

Doe de werken van Jezus

Marcus 16:17-18: “Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuw tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.”

Johannes 14:12: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader;”

Handelingen 14:3: “Zij verkeerden daar dan geruime tijd, vrijmoedig sprekende in vertrouwen op de Here, die getuigenis gaf aan het woord zijner genade en tekenen en wonderen door hun handen deed geschieden.”

De wereld zal overtuigd worden van zonde, gerechtigheid en oordeel

Johannes 16:8: “En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel;”

De strijd des geloofs

Er is een strijd van het geloof

De titel zegt het al: er is een strijd van het geloof.

Jij wilt God geloven/vertrouwen maar daar moet je voor strijden want er is een vijand die probeert jouw geloof/vertrouwen in God te ondermijnen.

Efeziërs 6:12: “want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.”

1 Timoteüs 6:12: “Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.”

1 Petrus 5:8: “Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.”

Wie is de vijand?

De duivel en zijn koninkrijk is de vijand, maar vaak werkt hij ook door mensen heen.

Zij zijn op dat moment een spreekbuis van de duivel en spreken de leugens, onwaarheden die de duivel hen heeft ingefluisterd.

Hoe valt de vijand aan?

De vijand probeert jouw geloof/vertrouwen te ondermijnen. Hij doet dat door jou te beschieten met leugens.

Als jij die leugens gelooft dan heeft hij jou op een dwaalspoor gebracht.

Hij vertelt leugens over God, maar ook over jouw zelf.

Een aantal voorbeelden van deze leugens:

God houdt niet van je. God verhoort het gebed niet. God wil je niet genezen. De Bijbel is verzonnen. Je bent een mislukkeling. Je bent raar. Je doet je werk niet goed. Het wordt niets met jou.

Vaak lukt het de vijand om mensen te verleiden en vallen ze in ongeloof of raken ze in de put. Hij trekt de mensen weg bij God.

Johannes 8:44: “Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.”

2 Korintiërs 11:3: “Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden.”

Openbaring 12:9: “En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt ; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.”

Hoe overwin je de vijand?

Het wapen dat de Bijbel ons geeft tegen de duivel is “de waarheid”

Met de waarheid kunnen we de duivel ontmaskeren.

Als de duivel ons een leugen inluistert bieden wij weerstand en zeggen hem de waarheid.

Als we zo de aanvallen van de duivel afslaan zal hij uiteindelijk van ons weggaan.

Hij heeft dan namelijk geen vat op ons.

De duivel kan hardnekkig zijn, dus houdt vol en geef het nooit op om weerstand te bieden!.

Efeziërs 6:11: “Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels;”

2 Korintiërs 10:5: “zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus;”

Efeziërs 6:16: “neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmee gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven;”

Jakobus 4:7: “Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.”

1 Petrus 5:9: “Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten.”

1 Johannes 5:4: “want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft; ons geloof.”

Geloofshindernissen

Leven met God is het mooiste wat er is. Je leeft dan in de realiteit dat de grote God met jou is. Hij wil met jou wandelen en voor jou zorgen. Jij bent zijn persoonlijke zorg. Hij is jouw Vader.

Hij wil wel dat je net als in elke relatie, gelooft/vertrouwt in Hem, anders werkt het natuurlijk niet.

In elke relatie zijn er hindernissen die die relatie kunnen verstoren.

Ook in de relatie met God zijn er hindernissen die die relatie kunnen verstoren zodat er weinig of geen vertrouwen/geloof meer is.

God wil ons helpen om die hindernissen weg te werken en te groeien in vertrouwen/geloof in Hem zodat wij kunnen ontvangen alles wat Hij voor ons heeft.

Hieronder wil ik een aantal hindernissen beschrijven waardoor veel mensen niet ontvangen.

Besluiteloosheid

Dit is volgens mij één van de grootste hindernissen van christenen die al langere tijd christen zijn.

Als God tegen jou zegt: “Ik hou van jou.” Dan geloof je dat toch en neem je dat aan.

Ook doe je dat als Hij zegt dat Hij jouw zonden vergeeft als je ze belijdt.

Hij hoeft jou dat toch geen tweede keer te zeggen.

Toch gebeurt het vaak dat mensen gewoon Gods wil kennen, maar ze blijven maar twijfelen. Ze durven gewoon niet te kiezen voor de waarheid.

Toch willen ze wel geloven.

Vaak wordt dan gezegd: “Weet je wat jij moet doen, jij moet Gods Woord lezen, lezen, lezen en het belijden en nog eens belijden, want de Bijbel zegt dat geloof komt door het horen van het Woord van God.”

Dit is een verkeerde interpretatie van die tekst en God heeft het zo nooit bedoeld.

Het gaat er in deze tekst om dat Gods Woord moet worden gehoord want dan komt Gods wil openbaar, dan komen mensen tot het verstaan van de waarheid en dan pas kunnen ze geloven. Het gaat er in deze tekst niet om dat je één tekst heel veel hoort of belijdt en dat dan jou geloof zou toenemen.

God zit niet in de abracadabra-bussines en als je de tekst maar vaak genoeg hoort of zegt gebeurt het wel.

De Bijbel leert nergens dat jouw vertrouwen/geloof in God toeneemt door heel veel horen en belijden.

Onze God is een God van relatie en vertrouwen. Hij zegt: “Dit is mijn wil, dit wil ik jou geven.” “Kom maar bij mij, Ik ben je Vader, vertrouw mij maar.”

En dan zie je wat alle geloofshelden uit de Bijbel doen. Ze maken een keuze en vertrouwen/geloven hun God.

Denk maar eens even na over die geloofshelden.

Als God jou de waarheid heeft geopenbaard, Zijn wil bekend gemaakt, maak dan een keuze en vertrouw Hem. Blijf niet twijfelen, je hoeft het echt niet nog duizend keer te horen.

Kies en vertrouw op Hem!

Passiviteit

We kunnen de wil van God kennen, maar als we er niets mee doen gebeurt er nog niets. Zegeningen van God komen niet vanzelf. De zegeningen moeten in ontvangst worden genomen.

Bid tot God, verwacht van Hem, dank Hem ervoor, ontvang en handel.

Genees de zieken! Breng het evangelie! Breng bevrijding!

Laat de zwakke zeggen: “Ik ben een held!”

Wees sterk en moedig en neem het beloofde land in!

Als je niet actief wordt, word je ook niet bevestigd in je geloof.

Voor voorbeelden, zie de paragrafen: “Spreken en Handelen in geloof” en de volgende teksten.

Marcus 11:23: “Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden.”

Jakobus 2:20: “Wilt gij weten, gij dwaze mens, dat het geloof zonder de werken niets uitwerkt?”

Geen hartszaak

Als je kennis over God hebt, betekent dat niet dat je geloof hebt.

Vaak hebben wij kennis, maar ons hart is er niet bij, er is geen echt vertrouwen.

Geloof is daar waar mensen hun vertrouwen op God stellen.

Met alles wat in je is geef je je aan God.

Er is een volkomen overgave. Je stelt je afhankelijk van God.

Opgeven

We kennen het wel. Je gelooft voor iets en hebt ervoor gebeden.

God gaat het doen! Je bent er zo vol van. Zijn beloften zijn waar!
Maar na een poosje lijkt er niets te gebeuren. Volharden! Ja, dat doe je.
Weer later komt er twijfel of vergeet je het en het einde van het liedje is uiteindelijk dat je het opgeeft.
Gods wil en beloften veranderen toch niet?
Verander jij dan ook niet en blijf volhardend geloven. Blijf een “gelovige”.
Zie voor teksten de paragraaf “Hoe moeten wij geloven” en “volhardend geloven”.

VRAAG

Wat doe ik als ik geloof en het wonder lijkt maar niet te komen?

ANTWOORD

Het is niet makkelijk en dat zeg ik ook niet, maar de Bijbel geeft maar één antwoord:
volhouden in geloof!
Beter sterven in geloof en vertrouwen op God dan opgeven.
Zoek een goede vriend die jou accepteert en zoek samen God.
Het is verstandig om God te blijven zoeken en bidt Hem te openbaren wat het probleem is.
Maar ga nooit Gods Woord verdraaien omdat de praktijk anders lijkt.

Ongeloof

God wil dat zijn kinderen uit geloof zullen leven. Dat beloont Hij want dat heeft Hij beloofd in Zijn Woord.
Hij kan ons niet op een andere manier Zijn zegeningen geven, want dan zou Hij Zijn Woord niet houden
Als wij God niet vertrouwen, Hem niet geloven, dan kan Hij ons niet zegenen zoals Hij wil.
Wij limiteren God door ongelooft.

Matteüs 13:58: “En Hij deed daar niet vele krachten wegens hun ongelooft.”

Marcus 6:5-6: “En Hij kon daar geen enkele kracht doen; alleen genas Hij enige zieken door handoplegging. En Hij verwonderde Zich over hun ongelooft. En Hij ging de omliggende dorpen rond en leerde.”

Jakobus 1:6-8: “Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen, innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen.”

Hebreeën 11:6: “maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.”

Er zijn twee soorten van ongelooft:

1. Ongelooft omdat je nog nooit de waarheid hebt gehoord.

Als je nog nooit hebt gehoord over een God die redt, geneest en bevrijdt, dan kan je ook niet in die God geloven die redt, geneest en bevrijdt.

Als je Hem niet kent als Redder dan is Hij geen Redder voor jou.

Als je Hem niet kent als Geneesheer dan is Hij geen Geneesheer voor jou.

Als je Hem niet kent als Gever van voorspoed dan is Hij geen Gever van voorspoed voor jou.

Als je Hem niet kent als Helper in alle nood dan is Hij geen Helper in alle nood voor jou.

Je kunt pas geloven daar waar de wil van God openbaar is.

Wij moeten niet denken dat onze gedachten, ideeën Gods wil zijn.

Hier gaan veel mensen de fout in. Er wordt maar geloofd wat ze gehoord hebben van een prediker of wat ze zelf denken. “Ik vind dit, ik vind dat, ik geloof dat het zo is.” Het maakt niet uit wat jij vindt of gelooft! Het gaat erom wat God vindt. God wil dat je Hem op Zijn manier gelooft en niet op jouw manier. Daarom heeft God zijn Woord gegeven. Daarin zegt Hij wat Hij allemaal wil en belooft. Ga Zijn Woord lezen! Zoek Zijn wil! Zoek hoe Hij over de dingen denkt! En dan zal je er zeker van zijn wat Gods wil is en kan je met volle vrijmoedigheid geloven in Hem omdat je weet dat je in de waarheid gelooft.

Romeinen 12:2: “En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.”

Efeziërs 5:17: “Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is.”

2. Ongeloof omdat je God niet vertrouwt.

Veel christenen hebben de waarheid gehoord, kennen Gods beloften, maar vertrouwen God niet. Ze luisteren naar de duivel i.p.v. naar God te luisteren.

In de Bijbel zien we wat de houding van Jezus is ten aanzien van deze vorm van ongelooft.

Matteüs 17:17: “Jezus antwoordde en zeide: O, ongelovig en verkeerd geslacht, hoelang zal Ik nog bij u zijn? Hoelang zal Ik u nog verdragen? Breng hem Mij hier.”

Matteüs 14:31: “Terstond stak Jezus hem de hand toe en greep hem en zeide tot hem: Kleingelovige, waarom zijt gij gaan twijfelen?”

Marcus 4:40: “En Hij zeide tot hen: Waarom zijt gij zo bevreesd? Hoe hebt gij geen geloof?”

Marcus 6:6: “En Hij verwonderde Zich over hun ongelooft. En Hij ging de omliggende dorpen rond en leerde.”

Marcus 9:19: “En Hij antwoordde hun en zeide: O, ongelovig geslacht, hoelang zal Ik nog bij u zijn? Hoelang zal Ik u nog verdragen? Brengt hem tot Mij.”

Marcus 16:14: “Daarna verscheen Hij aan de elven zelf, terwijl zij aanlagen, en Hij verweet hun hun ongelooft en hardheid van hart, omdat zij hen niet geloofden die Hem aanschouwd hadden, nadat Hij opgewekt was.”

Lucas 8:25: “En Hij zeide tot hen: Waar was uw geloof? En zij werden bevreesd en zeiden met verbazing tot elkander: Wie is toch deze, dat Hij ook aan de winden en aan het water bevelen geeft en zij Hem gehoorzaam zijn?”

Lucas 9:41: “Jezus antwoordde en zeide: O ongelovig en verkeerd geslacht, hoelang zal Ik nog bij u zijn en u verdragen? Breng uw zoon hier.”

Lucas 24:25: “En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben!”

Johannes 20:27: “Daarna zeide Hij tot Tomas: Breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek die in mijn zijde, en wees niet ongelovig, maar gelovig.”

VRAAG

Ik was laatst met iemand in gesprek en zei dat een zekere vrouw niet genezen was en was overleden. De andere persoon zei: “O, je moet het maar los laten, het was zeker Gods wil niet. Hoe weet ik nou of dat zo is of niet?”

ANTWOORD

Er is maar één manier om daar achter te komen. Wat zegt God zelf? Als we de Bijbel doorlezen zien we daar Gods wil. We zien heel duidelijk dat Zijn wil genezing is. Voor een verdere uitwerking; zie het hoofdstuk over genezing.

Je zult altijd mensen tegenkomen die van alles zeggen, maar vaak niet gezocht hebben naar Gods wil. Zij geloven dan dit en dan dat. Ze zijn niet stabiel en zullen dat pas worden als ze werkelijk zoeken naar Gods wil.

VRAAG

Hoe gaan we met ongeloof om?

ANTWOORD

Als we het zien bij onszelf moeten we gewoon eerlijk zijn en inzien dat ons vertrouwen in God moet groeien. We gaan gewoon door in onze wandel met God en zullen groeien in geloof.

Als we opzettelijk niet geloven in God moeten we dat belijden en gaan vertrouwen in Hem. Naar andere mensen moeten we met wijsheid handelen. Als je zelf het geloof niet hebt, heeft het geen zin om te wijzen met het vingertje naar anderen.

Help andere mensen te groeien in hun geloofswandel met God. Laat ze Gods wil zien en bid voor hen. Wees vooral maar een voorbeeld, dat overtuigt de mensen dat wat je zegt ook in je eigen leven werkt.

Sommige mensen hebben een duwtje nodig om ervoor te kiezen God te vertrouwen.

Als iemand opzettelijk niet gelooft of weigert te geloven terwijl hij/zij de waarheid kent, dan is er vermaning en sturing nodig.

VRAAG

Hoe herken je ongeloof? Je kunt toch niet zomaar weten of iemand niet gelooft?

ANTWOORD

Ongeloof betekent dat je niet gelooft. Je gelooft dus niet in wat God zegt, maar in wat anders. Alles wat mensen geloven wat in strijd is met het Woord, Gods wil, is ongeloof.

Als iemand zegt: “ik heb zoveel gebeden. Gebeden en geloofd dat God mij zou leiden, maar mijn gebed wordt door God niet verhoord. God verhoort het gebed niet altijd. Ik kan niet zeker zijn dat Hij me leidt.” Dan zien we dat dat niet overeen komt met wat God zegt. Als we geloven wat die persoon zegt, dan kunnen we wel stoppen met ons geloof en vertrouwen in God want bij Hem weet je het dan toch niet zeker.

We kunnen dan maar weer beter op onszelf vertrouwen want dan zijn we ten minste zeker in het leven.

Zonde

Zonde betekent “je doel missen”.

Als je zonde in je leven hebt, zal je je doel missen.

Ik heb het niet over zonde die je begaat en je vraagt God vergeving, of zonde waar je het moeilijk mee hebt en waar je samen met God aan werkt om ze te laten. Je bent onder het bloed van Jezus.

Ik heb het hier over in zonde leven. Je weet dat je fout zit, maar gaat gewoon je eigen weg. Je hebt geen werkelijk berouw.

Je leeft dus in zonde als hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen, onvergevingsgezindheid, liefdeloosheid, trots, etc, zonder berouw, zonder het goed te maken met God.

Zonde kan een hindernis zijn voor je geloof.

Eigenlijk is dit wel logisch. Als je in zonde leeft, verbreek je daarmee de relatie, de vertrouwensband met God. God kan zeggen: “Hier rust mijn zegen niet op.” En Hij kan stoppen jou te zegenen.

Toch is God vaak erg genadig en doet toch naar Zijn beloften, ook al zit jij fout.

Maar dat is genade, niet de regel.

Belijdt Hem elke zonde en breek ermee, en Gods zegen zal neerdalen.

2 Kronieken 7:14: “en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen.”

Jesaja 59:2: “maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort.”

Ezechiël 18:27: “Maar als een goddeloze zich bekeert van zijn goddeloze daden, en naar recht en gerechtigheid handelt, dan zal hij het leven behouden.”

Jakobus 5:16: “Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.”

Vermaningen en opmerkingen voor de gelovigen

Waar zal God geloof vinden

Lucas 18:8: “Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?”

Bid dat ons geloof niet zal bezwijken

Lucas 22:32: “maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou bezwijken. En gij, als gij eenmaal tot bekering gekomen zijt, versterk dan uw broeders.”

Bid om voltooiing van uw geloof

1 Tessalonicenzen 3:10: “Nacht en dag bidden wij vurig, dat wij uw aangezicht mogen zien en voltooiën wat nog aan uw geloof ontbreekt.”

Aanvaard de zwakke in het geloof

Romeinen 14:1: “Aanvaardt de zwakke in het geloof, maar niet om overwegingen te beoordelen.”

Judas 1:22-23: “En weest ook barmhartig jegens sommigen, die twijfelen, redt hen door hen uit het vuur te rukken, maar weest jegens anderen barmhartig in vreze, uit afkeer zelfs van het kleeft, dat door het vlees bevestigd is.”

Versterk, vermaan en weerleg zodat het geloof gezond is

1 Tessalonicenzen 3:2: “en wij hebben Timoteüs onze broeder, en een medewerker Gods in het evangelie van Christus, gezonden om u te versterken en u te vermanen inzake uw geloof,”

Titus 1:13-14: “Dit getuigenis is waar. Daarom, weerleg hen kortweg, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof, en niet het oor lenen aan Joodse verdichtsels en geboden van mensen, die zich van de waarheid afkeren.”

Wandel in liefde

1 Korintiërs 13:2: “Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets.”

Galaten 5:6: “Want in Christus Jezus vermag noch besnijdenis iets, noch onbesneden zijn, maar geloof, door liefde werkende.”

1 Timoteüs 1:5: “En het doel van alle vermaning is liefde uit een rein hart, uit een goed geweten en een ongeveinsd geloof.”

Wie niet gelooft in Jezus maakt God tot een leugenaar

1 Johannes 5:10: “Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zich; wie God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft in het getuigenis, dat God getuigd heeft van zijn Zoon.”

Alles wat niet uit geloof is, is zonde

Romeinen 14:23: “Maar wie twijfelt, wanneer hij eet, is veroordeeld, omdat hij het niet uit geloof doet. En al wat niet uit geloof is, is zonde.”

De liefde gelooft alles

1 Korintiërs 13: 4-7: “De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praat niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.

Heb geen ongelovig hart

Hebreeën 3:12: “Ziet toe, broeders, dat bij niemand uwer een boos, ongelovig hart zij, door af te vallen van de levende God,”

Voorbeelden van geloof

Naast het grootste geloofswonder van redding doet God wonderen van leven en overvloed.

Een vrouw kwam naar Smith toe en vroeg hem te bidden voor haar man die dronkaard was. Smith zei: “Heb je een zakdoekje?” Smith bad over het zakdoekje dat ze hem gaf en zei dat ze het onder zijn kussen moest leggen. Hij sliep er die nacht op. De volgende dag bestelde hij in een bar een biertje, proefde het en zei tegen de barman: “Je hebt er vergif in gedaan”. Hij ging nog naar twee andere bars en daar gebeurde hetzelfde. Zijn vrouw vertelde het verhaal en in een bijeenkomst werd hij gered. De vrouw ontving naar Marcus 11:24. (Smith Wigglesworth.)

In een plaats werd een lamme man naar me toegebracht die al twee jaar op bed lag zonder hoop van herstel. Er is genezende kracht in de Heer en Hij faalt nooit te genezen als wij geloven. In de naam van Jezus – die naam zo vol van kracht – Ik legde mijn hand op het zieke been neer. De man gooide zijn krukken weg en iedereen was verbaasd toen ze hem zagen lopen. (Smith Wigglesworth.)

Kenneth Hagin was vrijwel geheel verlamd en had een ongeneselijke hartafwijking. De doktoren hadden hem opgegeven. Na lange tijd aan zijn ziekbed gekluisterd te zijn, geloofde hij dat Jezus met die Bijbelteksten bedoelde wat Hij zei. Hij handelde ernaar in simpel geloof, stond op en was genezen. (Kenneth Hagin.)

God sprak tot John G. Lake en zei dat hij naar Indianapolis moest gaan voor een wintercampagne en moest zorgen voor een grote hal. Ook zou hij in het voorjaar naar Afrika gaan. Later ging hij met een prediker bidden want er was geen geld om naar Afrika te gaan. Na een tijdje zei de persoon: “stop maar met bidden. God zegt dat het geld binnen 4 dagen er zal zijn.

Vier dagen later kwam dezelfde vriend met 500 dollar. Hij vertelde dat iemand een enveloppe had gestuurd met 2000 dollar. God had de zender gezegd: “Stuur dat geld naar Tom.” Tom mocht het gebruiken voor elk doel dat hij goed vond. (John G. Lake.)

Lake was uitgenodigd voor een bijeenkomst in Lourdes. Er waren tweehonderd geneeskundigen afgevaardigd door een Katholiek instituut, die de zieken onderzoeken en verslag daarvan uitbrengen. Er waren ook afgevaardigden van het grootste instituut in de wereld voor genezing door hypnose. Lake werd gevraagd of hij ook genezing wilde demonstreren maar dan op zijn manier. Hij wilde mee doen onder voorwaarde dat hij het laatste mocht.

Er kwamen 5 ongeneeslijke zieken. De hypnotiseurs probeerden hun methoden zonder succes. Toen bad Lake één voor één voor hen onder handoplegging. Drie genazen er direct, de vierde herstelde in een paar dagen en één overleed. (John G. Lake.)

Er zou een commissie komen om de opwekking te onderzoeken. Zij dachten dat de manier van werken van Charles Finney verwerpelijk was. Een aantal christenen uit New Lebanon baden met overgave aan God dat hij deze zaak zou verhinderen om te voorkomen dat er scheuring en verwarring zou komen. De dag voordat de commissie zou komen stak er een geweldige sneeuwstorm op en viel er zo'n pak sneeuw dat men geen stap kon zetten en de commissieleden teruggingen naar hun eigen gemeente. (Charles G. Finney.)

Nawoord

Nu is het aan ons om God te geloven, in Hem te vertrouwen.

Neem die keuze, verwacht grote dingen van God en doe grote dingen voor God.

Leef een geloofsleven als Jezus. Neem een voorbeeld aan Hem en aan al de geloofshelden uit de Bijbel en de geschiedenis.

Jezus zegt: “Volg mij!”